

Contactblad



van de R.K. Parochie
St. Rafaël
Utrecht-Overvecht

mei 2010

KERKCENTRUM

St. Rafaël
Lichtenberchdreef 4
3562 RD Utrecht
Telefoonnummer van de beheerder: 030 - 261 2899
email bestuur: bestuur.rafaelparochie@gmail.com

PASTOR

G. Paimpillil
Tel. spreekuur: donderdag 10 - 11:00 uur
Telefoonnummer is nummer van secretariaat: 030 - 261 1252
email: geopallil@ziggo.nl

SECRETARIAAT

Op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur 030 - 261 1252
email: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com
Voor dringende gevallen buiten deze uren kan hetzelfde tel. nummer worden gebruikt. Spreek uw vraag of bericht in. Deze zal dezelfde dag worden beluisterd.

FINANCIËN

Gironummer voor kerkbijdragen aan de parochie: giro 96 89 125

Andere stortingen: giro 12 45 302 t.n.v. RK. Parochie St. Rafaël Utrecht

email penningmeester: penningmeester.rafaelparochie@gmail.com

KERKBLAD

Redactieadres: Lichtenberchdreef 4
email: redactie.rafaelparochie@gmail.com

Uiterste inleverdatum voor kopij:
Nummer 4: 8 juli 2010
Vouwen op 21 juli 2010

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

Van onze pastoor

Beste Parochianen,

Het Pinksterfeest, dat we binnenkort gaan vieren, is het besluit van de paastijd. Vijftig dagen hebben we samen de blijdschap gevoeld die uitgaat van de verrijzenis van Christus. In de liturgie van de Kerk heeft de Verrezen Heer ons aangesproken door zijn woord. Hij heeft ons geïnspireerd om stil te staan bij het Rijk van God dat ook nu midden onder ons gestalte krijgt.

En we hebben het zien gebeuren: dat vele kinderen in onze parochies tijdens deze paastijd hun eerste heilige Communie mochten ontvangen. Hier wordt het nieuwe leven in de Kerk zichtbaar, ook al is het nog heel kwetsbaar. Wat opbloeit in de harten van kinderen aan geloof, aan hoop en aan liefde is een kostbaar geschenk van Christus aan de Kerk en aan de samenleving.

De feestelijke vieringen van de Eucharistie tijdens de paastijd in onze kerken heeft jong en oud in onze parochie goed gedaan. Kortom: deze paastijd heeft ons bevestigd in onze gelovige verbondenheid met God en met elkaar.

Gesterkt door deze genadevolle dagen van Pasen gaan we dus binnenkort het feest van Pinksteren vieren. We worden als het ware meegezogen in de liefde die God voor de wereld heeft. Nadat Hij ons heeft aangesproken, wil Hij door ons tot anderen gaan. Daarvoor hebben we eens in het sacrament van het vormsel de gave van de Heilige Geest ontvangen. Die gave wordt elke jaar opnieuw in ons hernieuwd op het feest van Pinksteren. God blaast, zogezegd, opnieuw het vuur van zijn liefde in ons aan. De Kerk bidt om die *scheppende* kracht van de Heilige Geest in het 'Veni Creator':

Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita
imple superna gratia
quae tu creasti, pectora

Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid

Het nieuwe dat God in elke tijd en in elke mens wil beginnen vraagt om de medewerking van hen die reeds in Gods genade leven. We mogen het zien als een wisselwerking: wat God voor ons en in ons gedaan heeft, staat niet los van wat Hij voor en in andere mensen wil doen.

Als God iets nieuws tot stand brengt dan roept Hij ons op om daaraan bij te dragen. Vaak zijn wij een instrument in Zijn hand zonder het te weten.

Maar veel vaker mogen we bewust en met de inzet van al onze krachten meewerken aan wat Hij tot stand wil brengen als Hij mensen tot Christus brengt. Zo 'creëert' God ook in onze tijd: een gemeenschap van gelovige mensen die in Christus samen 'Kerk' zijn. Die Kerk staat niet op zichzelf gericht. Wij als gelovigen van de Kerk mogen anderen tot Christus brengen, zodat ook zij de kracht van Gods Geest in zich voelen.

Het is die Heilige Geest die ons leert verantwoordelijkheid om voor elkaar te dragen in gewone zaken van het leven. Maar vooral inspireert Hij ons om bekommerd te zijn voor het eeuwig geluk van anderen.

Dat lijkt moeilijk dan het is.

De beste manier om anderen tot Christus te brengen is dat we 'onzelf' zijn, of anders gezegd: dat we leven in harmonie met God en dat we altijd doen wat Hij van ons wil.

Dat geeft aan een christen een vrede, een innerlijke rust en een blijdschap die niet van onszelf komt, maar in de eerste plaats voor ons bestemd is. Alleen door werkelijk in harmonie te zijn met jezelf en dus met de Heilige Geest die in ons woont, kunnen we echt iets voor anderen betekenen.

Wie deze weg van Gods genade gaat, verheft zich niet boven anderen. Door dienstbaar te zijn aan het eeuwig geluk van anderen, groeien we tot het diepe inzicht: 'Alles is genade, gave van de goede God'. Dat maakt ons bescheiden en tegelijkertijd zeer beslist en volhardend in de dienst van onze medemensen die Christus nog niet kennen of die Hem uit het oog en het hart verloren hebben.

Veni creator Spiritus!

*Met hartelijke groet,
Jullie Pastoor George Paimpilli.*

Kerkenleven

Door het leven met kinderen herbeleef je je eigen jeugd. Dat is wat mij betreft een onvermoed aspect van het zijn van het vaderschap. In april deed zoon Ludo zijn eerste communie. Niet dat dat in zijn geval al te letterlijk moet worden genomen, maar toch een groot feest: een officieel mijlpaaltje in het leven naar gelovige volwassenheid. Pastoor George was naar Oog in Al gekomen om de plechtige eucharistie te vieren. Zelf herinner ik mij mijn eerste communie nog goed, vooral een lied dat wij communicanten (het ging nog schoolklasgewijs) hadden ingestudeerd. In het refrein kwam de zich herhalende regel voor: geef mij kracht, heel mijn leven lang. Niets anders dan een gezongen smeekgebed.

Kracht was zeker nodig toen eind maart een groep sportieve gelovigen vanuit Utrecht-West naar Amsterdam wandelde om daar aan de Stille Omgang deel te nemen. Elke keer dat ik er aan mee doe is het weer een belevens om rond middernacht het contrast van het uitgaanspubliek in hartje Amsterdam met de zwijgende, biddende stroom pelgrims te ervaren. Kroeg en kerk ontmoeten elkaar zoals mensen elkaar soms kunnen ontmoeten: in het voorbijgaan en zonder te oordelen. Vertier en bezinning horen immers beiden bij het leven. Wat wel opvalt is dat een zwijgende stoet in stilte een signaal kan uitzenden dat krachtiger is dan de zoveelste decibellen brakende luidspreker.

De lange wandeling kostte zeker een boel van mijn krachten, maar ik ontving ook ruimschoots de kracht om de tocht te voltooien. Alle mensen ontvangen levenskracht vanwege God. Het is aan ons om die kracht om te zetten in daden die een goede samenleving dienen. Wij ontvangen kracht om die vervolgens weer weg te geven. En we geloven dat juist daartoe die kracht wordt gegeven, ons leven lang.

Lex Janssen diaken

Jozef

Over de 'vader' van Jezus in de beeldende kunst

In de verhalen over Jezus in het Nieuwe Testament speelt Jozef geen prominente rol. Terwijl er al vrij vroeg in de geschiedenis van het Christendom feesten aan Maria werden gewijd, kreeg Jozef pas in 1479 een eigen feestdag op de kerkelijke kalender. In 1955 kwam er in de katholieke kerk nog een tweede feestdag bij, te vieren op 1 mei. De dag werd gewijd aan Jozef Werkman. Het is duidelijk dat dit feest bedoeld was als een katholiek alternatief voor de socialistische Dag van de Arbeid. Maar het alternatief kwam te laat. De feestdag sloeg niet meer aan. De vele arbeiders die de kerk al verlaten hadden, keerden niet terug nu zij Jozef als patroonheilige hadden gekregen.

De vroege gelovigen hadden blijkbaar behoefte aan meer informatie over de niet-natuurlijke vader van Jezus. Veel verhalen over Jozef worden voor het eerst op schrift gesteld in de 4de eeuw. Het gaat om een apocriefe tekst, die bekend staat als Geschiedenis van Jozef de Timmerman.

Terwijl van Maria al vroeg afbeeldingen bestonden, kwam Jozef aanvankelijk alleen voor als figurant in een groter geheel: bijvoorbeeld in scènes rond de geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte en de opdracht in de tempel. Na verloop van tijd ontstaat er een beeldtraditie rondom Jozef die gebaseerd is op de Geschiedenis van Jozef de Timmerman. De fraaie, fantasierijke verhalen worden aan het einde van de Middeleeuwen ruimschoots uitgebeeld. Daarnaast verwijst een veelomvattende symbolische traditie naar Jozef als de man die als eerste het 'Jozefhuwelijk' sloot.

De lezing over Jozef wordt gegeven door Paul Bröker op woensdag 19 mei om 19.30 uur in het parochiecentrum van de St. Augustinuskerk, Rozenstraat 1. Dat is aan de achterkant van de kerk, naast de parkeergarage La Vie.

Paul Bröker is directeur van Helikon, landelijk instituut voor religie in kunst en cultuur. Over het onderwerp van de lezing heeft hij gepubliceerd en verschillende lezingen gehouden.

**Week
Nederlandse
Missionaris
2010**



**13 t/m 24
mei 2010
Giro 676,
Den Haag**

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt steun aan mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die kampen met armoede, geweld, onderdrukking of rechteloosheid. Dat doen we door missionaire ontwikkelingswerkers uit te zenden die vol bezieling met de lokale bevolking werken aan verbetering van hun leefomstandigheden. Zij willen ervoor zorgen dat mensen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving, zodat de vicieuze cirkel van armoede en conflicten wordt doorbroken.

De Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris gaat dit jaar over Afrika en heeft als thema 'Afrika opent je hart'. Van 13 t/m 24 mei (van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren) wordt in vele kerken door het hele land gecollecteerd voor het werk en persoonlijk welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire werkers.

Uitsluiting is de voornaamste oorzaak van armoede en conflict in Afrika. En er kan alleen sprake zijn van ontwikkeling wanneer mensen open staan voor elkaar. Missionarissen en missionair werkers vertellen over hun inzet tegen uitsluiting van groepen mensen in Afrika. Hun visie en die van de WNM is dat iedereen recht heeft op een plek in de maatschappij, van straatkinderen en ex-kindsoldaten tot inheemse volkeren.

De campagne van 2010 vraagt aandacht voor de standvastigheid van missionarissen en missionair werkers die vaak onder zware omstandigheden werken en leven. Zij stellen zich in hun werk toegankelijk, open en oprecht op. Zij leven tussen de mensen, zijn geworteld in de samenleving en voelen zich verbonden met de gemeenschap. Zij hebben hun hart geopend voor Afrika.

Uw bijdrage blijft absoluut onmisbaar

De Week Nederlandse Missionaris zamelt geld in om het unieke werk van missionaire ontwikkelingswerkers mogelijk te maken. Ook richten wij ons op het welzijn van de 900 actieve Nederlandse missionarissen. Zij kunnen een beroep doen op de WNM voor kleine pastorale voorzieningen (tot een bedrag van € 1.200), voor opleidingen en voor een tegemoetkoming tijdens hun verlofperiode in Nederland. Het gaat vaak om kleine bedragen. Maar ze worden ten zeerste gewaardeerd door de missionarissen, omdat zij uw bijdrage als morele steun voor hun werk ervaren.

Steun de Week Nederlandse Missionaris

- ▶ Door deelname aan de collecte die in uw parochie wordt gehouden
- ▶ Door een bijdrage over te maken op banknummer 676, t.n.v. Week Nederlandse Missionaris te Den Haag
- ▶ Door het boekje 'Afrika opent je hart' te bestellen voor slechts €15

Voor meer informatie:

WNM

Postbus 16442

2500 BK Den Haag

Telefoon 070 - 3136700 - www.weeknederlandsemissionaris.nl

Kasteeluitje

Op een mooie zaterdagochtend in april rond kwart voor elf vertrokken we met een gezellig groepje onder leiding van pastoor George richting kasteel De Haar. Hier aangekomen werden we vergezeld door vier jongeren van een andere kerk. Na een stukje door de kasteeltuin gelopen te hebben, kwamen we aan bij het grote kasteel, waar we een rondleiding kregen. Na het bezoekje aan de hal van het kasteel, waar we algemene informatie over het kasteel en zijn ontstaan kregen, werd die groep nog eens uitgebreid met twee mensen. Op dat moment waren we met veertien man. Met elektriciteit en centrale verwarming was het een modern kasteel in zijn tijd. Met zijn 200 vertrekken, handgemaakte decoraties, spokenvangers en galmende badkamer was het bovendien ook erg leuk

om te bezichtigen en was het vooral zeer indrukwekkend omdat het kasteel slechts een vakantie 'huisje' was voor de baron en barones die het kasteel lieten herbouwen. Na de rondleiding gingen we terug naar de tuin, waar we een plekje hadden gevonden om te picknicken in het heerlijke zonnetje. Aan snoepjes ontbrak het niet, want veel mensen hadden wat extra's meegenomen en gedeeld met de rest. Hierna liepen we verder door de tuin, waarin onder andere herten en een doolhof te vinden waren. Al met al was het kasteeluitje erg gezellig en leerzaam, maar wat vooral leuk was, was dat we jongeren van een andere kerk ontmoet hadden.

Stefan van Elk & Annemarie Scheerboom, jongerengroep Rafaëlkerk



Hemelvaart

Met Pasen viert de Kerk dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Op Paaszondag begint een vijftigdaagse Paastijd. De Paastijd mondt na zeven weken uit in Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Op de veertigste dag in de Paastijd viert de Kerk het feest van Hemelvaart. 'Hemelvaart' betekent letterlijk 'opgang ('vaart') naar de hemel'. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de 'goddelijke werkelijkheid'. Met Hemelvaart, zo leert de Kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke, niet-aardse werkelijkheid, waar de wetten van tijd en ruimte niet gelden. In het Evangelie van Marcus staat dat Jezus in de hemel 'werd opgenomen'. Opvallend is dat hier de passieve vorm wordt gebruikt: Jezus wérd opgenomen. Lucas gebruikt in de Handelingen eveneens een passieve vorm. Hij zegt dat Jezus ten overstaan van de apostelen 'werd omhoog geheven'. Het is God, die Jezus omhoog haalt. Dat wordt duidelijk uit het beeld van de wolk, dat Lucas gebruikt: "en een wolk onttrok Hem aan het gezicht". In de Bijbel is een wolk namelijk een beeld waarmee de aanwezigheid van God, die in wezen onzichtbaar is, aangeduid wordt.

Marcus schrijft dat Jezus bij zijn verheffing in de hemel plaats nam "aan de rechterhand van God". Deze uitdrukking grijpt terug op Psalm 110, vers 1: "Ga zitten aan mijn rechterhand en Ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten.". In het Oude Testament zaten alleen de voornaamste personen aan de rechterhand van de koning. De H. kerkvader Augustinus (354-430) zegt over het zinnebeeld van de rechterhand: "Rechterhand van God betekent het eeuwig geluk; de rechterhand van God betekent onuitsprekelijke, onschatbare, onbegrijpelijke gelukzaligheid en voorspoed".

Voor de gelovigen is de Hemelvaart van Jezus een reden tot grote vreugde, omdat zij nu verbonden zijn met de bovenaardse wereld. De Apostel Paulus zegt immers in zijn Efeziërsbrief dat de Kerk het Lichaam van Christus is. De gelovigen vormen de ledematen en Christus is het Hoofd van de Kerk. Met Christus is een deel van de Kerk ten hemel opgevaren, waardoor ook de rest van de Kerk 'verheven' is. De Hemelvaart van de gestorven en verrezen Christus voedt bij gewone

gelovigen de hoop, dat ook zij na hun dood ooit zullen worden opgenomen in de goddelijke, hemelse werkelijkheid.

Dat Hemelvaart op de veertigste Paasdag gevierd wordt, gaat terug op de eerste verzen van de Handelingen der Apostelen van de Evangelist Lucas: "Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was."

Bron: Katholiek Nederland

Van het bestuur

Het is alweer ruim een maand geleden dat ik u op de hoogte heb gebracht van de ontwikkeling met betrekking tot het komen tot de nieuwe St. Ludgerusparochie. We zijn weer een stapje verder gekomen. Op zaterdag 24 april zijn vertegenwoordigers van de 6 geloofsgemeenschappen bijeen geweest om met elkaar een start te maken op de terreinen Communicatie, Interne organisatie en Catechese voor jeugd en gezin.

In drie groepen werd gesproken over de vraag: "Wat willen we samen tot stand brengen?" en: "Hoe gaan we dat bereiken?"

Zelf heb ik deelgenomen in de groep Catechese voor jeugd en gezin.

Gesproken is over een aantal zaken waaruit de volgende drie de hoogste prioriteit kregen:

- . de voorbereiding op het sacrament van de doop en de nazorg;
- . de voorbereiding op de 1e communie en vormsel en het vervolg hierop;
- . de kerk als Leerhuis met themabijeenkomsten voor jong en oud.

Het was goed te vernemen hoe met deze onderwerpen in de andere geloofsgemeenschappen wordt omgegaan.

De resultaten van deze bijeenkomst worden nader uitgewerkt en zal resulteren in het formeren van werkgroepen die concreet aan het werk gaan voor de nieuwe St. Ludgerusparochie..

Joop Schwartz

Vieringen in de St. Rafaël kerk

do	13 mei	11.00 uur	Hemelvaartsdag - Eucharistieviering
za	15 mei	19.00 uur	Woord en Communieviering <i>Pastor G. Westerveld</i>
zo	16 mei	11.00 uur	Woord en Communieviering <i>Pastor G. Westerveld</i>
za	22 mei	19.00 uur	Pinksterzaterdag - Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	23 mei	11.00 uur	Pinksteren - Eucharistieviering <i>Mgr. Hoogenboom en Pastoor Paimpillil</i>
ma	24 mei	11.00 uur	Tweede Pinksterdag - Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	29 mei	19.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Diaken Lex Janssen</i>
zo	30 mei	11.00 uur	Woord- en Communieviering <i>Diaken Lex Janssen</i>
za	5 jun	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	6 jun	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	12 jun	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	13 jun	11.00 uur	Eucharistieviering - Eerste H. Communie <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	19 jun	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Eppink</i>
zo	20 jun	11.00 uur	???

za	26 jun	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	27 jun	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	3 jul	19.00 uur	Woord en Communieviering <i>Pastor Peter van Kessel</i>
zo	4 jul	11.00 uur	Woord en Communieviering <i>Pastor Peter van Kessel</i>
za	10 jul	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil en diaken Janssen</i>
zo	11 jul	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil en diaken Janssen</i>
za	17 jul	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	18 jul	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>

Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur

Polska Msza SW Niedziela 12.00 Ks. T. Kozienski

Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur.

Parochie wel en Wee

Overleden:

2 april 2010

Juul Walraven
Hij woonde Toscadreef 37
en werd 81 jaar



De parochie wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel sterkte.

**Als ons leven eindigt,
moet het zijn zoals bomen in de herfst:
vol goede vruchten**



Gedoopt:

11 april 2010

Tessa Jansen
Dochter van Ricardo en Natasja Jansen

25 april 2010

Miriam Ghebremeskel
Dochter van Berhe en Senait Ghebremeskel

De parochie heet beide meisjes van harte welkom en feliciteert hun ouders.

Vieringen buiten de Rafaëlkerk

Vieringen in de Johanneskerk

13 mei	Hemelvaart	Marian v.d.Hulst-Caspers
16 mei	Verhaal halen	Werkgroep "Vieringen "
23 mei	Oec.dienst Schrift en Tafel	Ds. Harry Wim Wierda
30 mei	Oec. Woorddienst	Ds. Cees van Steenis
1 jun	Woord- Communieviering	Marian v.d.Hulst-Caspers
6 jun	Oec.dienst Schrift en Tafel	Ds. Harry Wim Wierda
13 jun	Oec.Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
20 jun	Oec.dienst Schrift en tafel	Ds.Cees van Steenis
27 jun	Eucharistieviering	Pastor Huub Schumacher
4 jul	Oec. Woorddienst	Pastor Anne-Marie Bos
6 jul	Woord- en Communieviering	Pastor Corrie Sturkenboom

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Tamarinde

Vanaf 1 februari, zal er op elke eerste zondag van de maand (met uitzondering van de christelijke feestdagen), geen viering meer zijn.

Redenen hiervoor liggen in de financiële sfeer.

Met deze wijziging hopen wij een zekere continuïteit te kunnen waarborgen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen, ds.Mini Jurjens, 030- 26 34 700

16 mei		Mw vd Schrier
23 mei	Pinksteren	ds Jurjens
30 mei		Dhr Smits
6 jun	GEEN VIERING	
13 jun		ds Jurjens
20 jun		Drs Vroeg indeweij
27 jun		Mw Dubois

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen.

Vieringen in Rosendael

13 mei	Hemelvaart - Eucharistieviering	Pastor Moorman
16 mei	Woord- en Communieviering	Erik van Kerkhoff
23 mei	Pinksteren - Schrift en Tafel	Annijge Bos
30 mei	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
06 jun	Eucharistieviering	Pastor Moorman
13 jun	Eucharistieviering	Pastor Moorman
20 jun	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
27 jun	Eucharistieviering	Pastor Moorman
4 jul	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
11 jul	Eucharistieviering	Pastor Moorman
18 jul	Woord- en Communieviering	Pastor Hettinga
25 jul	Eucharistieviering	Pastor Moorman

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

Daarnaast is er in de kapel

- iedere woensdag om 16.00 uur een korte gebedsdienst in de kapel
- iedere vrijdag rond 10.30 uur een aangepaste kerkdienst voor de PG-bewoners



Zorg op Dreef



De maand mei heette vroeger niet voor niets de bloemaand. Geen maand is zo uitbundig in haar vormen, geuren en kleuren. Het spat er af. Bloesems, bloemen, fluitenkruid, maar ook het jonge leven dat dartelt, probeert te zingen, probeert op eigen benen te staan.

Mei is een maand die uitnodigt tot om je heen kijken, tot je door laten dringen, tot zien met ogen van verwondering.

Meestal valt ergens in die maand mei ook het Pinksterfeest. Waar geslotenheid was, komt openheid; waar verwardheid was, komt eenheid; waar angst was, komt moed.

De geest waait waarheen zij wil. Ook in mei/mij.

De geest die uitnodigt tot anders naar de wereld kijken. Een wereld die vol zit met geestkracht. Alleen wij moeten het zien, met onze ogen, met ons hart, met ons lijf, met ons hart. Soms lukt het, soms lukt het niet. Zitten onze luiken nog stijf dicht, net zoals bij het huis waar de leerlingen zaten. Maar er komt een moment dat we ons aangesproken, aangeraakt kunnen voelen. En dan gaan de luiken open en komt het licht binnen. Ik vond dat mooi verwoord in een gedicht van Oeke Kruythof met de titel 'Pinksterballade'.

Er dansen lichtjes in mijn ziel
Die ik zomaar kan benoemen

Een boom in lentetooi
Een zonomrande wolk
Het ruisen van het riet
Een glimlach vol begrip

Een merel
Zingend in de eik
Een onverwacht wijs woord
Het huppelen van een kind
Een arm om je heen

Als je erop let
Zijn er lichtjes
Overall
Te veel om te benoemen

Symbolen van het Licht
Van het Schone
Van het Goede
Even weggeglipt uit 't paradijs
Rakend aan het Eeuwige

Is er eigenlijk meer nodig
Voor
Het waaien van de Geest

Willemien Winkel

Geestelijk verzorger Aveant De Lichtkring en Tuindorp-Oost



Bijna 140.000 handtekeningen voor vrouwen in de DRC. In een vorig bericht deelde ik u mee dat Amnesty uitgebreid aandacht besteed aan het verschrikkelijke lot dat vrouwen in de Democratisch Republiek Congo (DRC) ondergaan en dan met name in de oostelijke provincie Kivu.

Wat heeft dit voor resultaat opgeleverd, vraagt u zich terecht af? Uit Amnesty in Actie van april 2010, citeer ik het volgende. Op 9 maart 2010 overhandigden medewerkers van Amnesty, samen met de Waalse afdeling en zelfs een afvaardiging van Amnesty Australië, 138.953 handtekeningen aan de heer Henri Mova Sakanyi van de ambassade van de DRC in Brussel. Dit in het kader van de campagne "Stop geweld tegen vrouwen". Tevens werd aandacht gevraagd voor de mensenrechtenactivisten die vanwege hun werk vaak slachtoffer worden van bedreigingen, geweld en zelfs doodsb bedreigingen naar hun kinderen. Ook werd met de ambassadeur gesproken over militairen en politieagenten die zich schuldig maken aan verkrachtingen en die hiervoor niet vervolgd worden. Ondanks eerdere vragen en talloze brieven hierover, heeft de Congolese overheid wel toezeggingen gedaan maar wordt niets gedaan om de daders van die mensonterende straffeloosheid te berechten. Het is nu tijd daar concrete maatregelen voor te zien. Amnesty liet de ambassadeur in ieder geval weten door te gaan met de steun aan mensenrechtenactivisten en de strijd tegen seksueel geweld in Congo. Onlangs heb ik hierover een indrukwekkende film gezien " Weapons on War" gemaakt door 2 Nederlandse vrouwelijke journalisten waarin deze problematiek op deskundige en respectvol wijze naar daders en slachtoffers tot uiting kwam.

Voor meer informatie verwijs ik u naar Clemie Bouman, Emmy Bouwman en Paul van der Laan tijdens de maandelijkse schrijfactie. Over dit artikel kunt u bellen naar Wim van Gessel, telefoon 030-262 15 10

Katholiek Nederland TV

Dit is een televisie programma, vaak uitgezonden op woensdag om 17.10 uur op Ned.2, waarbij het om actuele zaken gaat binnen de RK. Kerk. Het draait om onderwerpen die zowel op regionaal als op nationaal niveau spelen en in het Vaticaan, maar bovenal laat het programma zien op welke wijze Katholieken hun geloof beleven. De presentator van Katholiek

Nederland is de podcastpriester Roderick Vonhagen. Een podcast is kort gezegd een digitale techniek om via radio/televisie uitzendingen, op internet, te communiceren. Pastoor Roderick Vonhagen sprak met de paus over het gebruik van nieuwe media in de Katholieke Kerk. Deze Amersfoortse priester was een van de sprekers op een congres in Italië, waarbij Italiaanse bisschoppen ook een impuls wilden geven aan het gebruik van nieuwe media door de Kerk. Vonhagen is 5 jaar geleden begonnen met podcasts in het Vaticaan. Vandaag de dag bereikt hij bijna een half miljoen mensen over de hele wereld met zijn programma's op televisie en internet.

De Paus geeft een positieve beoordeling van de nieuwe media, hoewel hij zich bewust is van hun beperkingen. Er opent zich volgens de Paus een nieuw tijdperk en hij roept met name priesters op deel te nemen aan de digitale wereld om zo "geest te geven aan de communicatiestroom van het internet" en ook ongelovigen te bereiken. Priesters moeten volgens de Paus al op het seminarie in de diagonale techniek geschoold worden om "mensen van onze tijd te tonen dat God dichtbij is"

Komen er dan alleen digitale parochies? Zeker niet, de fysieke parochies moeten blijven bestaan. Deze virtuele vormen bieden kansen voor gebieden in de wereld met weinig priesters en geïsoleerde gelovigen. Ook wil de Paus met de digitale snelweg jongeren bereiken.

Daarom opende het Vaticaan in mei 2009 een jongeren website "Pope2you", die alleen al met Kerstmis door 2 miljoen mensen werd bezocht. Het Vaticaan staat bekend om haar al lang bestaande website www.vatican.va.

De houding jegens internet van Paus Benedictus XVI contrasteert met die van koningin Beatrix, die in haar Kersttoespraak juist haar bedenkingen had bij het digitale tijdperk. Zij zag duidelijk de nadelen van de steeds meer geïndividualiseerde internetgebruiker die op grote afstand communiceert. Hierdoor worden volgens haar voor de cohesie van een samenleving zo belangrijke noties als nabuurschap uitgehold.

Ook wij zullen in de nabije toekomst hiermee te maken krijgen om snel te communiceren met de parochies die samen de Ludgerus- parochie vormen. Zal ons Contact blad dan verdwijnen? Ik zal u gerust stellen, ons blad blijft bestaan.

Diaconie

Nog een afscheid

Nog maar net zijn we bekomen van de schok welke het plotselinge vertrek van Joachim heeft veroorzaakt of we worden wederom geconfronteerd met een onvoorzien vertrek. Onze kersverse dirigente Anette Kaarud zal ons helaas binnenkort alweer gaan verlaten. Zij was in Nederland om hier een tweejarige master studie koördinatie te gaan volgen aan het Amsterdams conservatorium. Daarom had ze zich hier in Utrecht gevestigd met haar Nederlandse vriend. Gedurende haar studietijd zou ze beschikbaar zijn als dirigente voor ons koor, nu blijkt bij nader inzien dat in Nederland geen invulling gegeven kan worden aan deze studie en heeft ze zich noodgedwongen laten inschrijven in haar geboortestad Oslo in Noorwegen. Dit houdt in dat Anette in juni naar Oslo gaat verhuizen en wij wederom zonder dirigent(e) zitten. Ons koor was bijzonder tevreden over Anette. Door haar spontane manier van werken heeft ons koor een nieuwe impuls gegeven en zijn onze prestaties in korte tijd aanmerkelijk verbeterd, hetgeen zelfs in de kerk niet onopgemerkt is gebleven. Als koor zijn wij Anette zeer gaan waarderen en betreuren het dat ze ons nu al moet gaan verlaten. Als koor danken wij haar voor de fijne tijd en wensen haar heel veel succes in de toekomst.

Namens het gemengd koor Paul Oorthuysen

Concert in Willibrordkerk

Op Vrijdagavond 28 mei 2010 is er in de Willibrordkerk in Utrecht een bijzonder concert, in het kader van het eindexamen koördinatie door Rutger Mauritz. Onder de titel: *Jij bent mooi, mijn vriendin* zullen koorwerken gerelateerd aan het Hooglied uitgevoerd worden.

Aan dit concert werkt het koor Capella Augustini mee, versterkt door een groot aantal zangers. Het geheel wordt ondersteund door een compleet orkest op historische instrumenten en acht vocale solisten.

Een echte 'ear&eye catcher' op dit concert is het prachtige Magnificat afkomstig uit de Maria Vespers 1610 (400 jaar geleden geschreven!) van Claudio Monteverdi.

Verder klinken er koorwerken van Tomas Luis da Victoria, Melchior Franck, Pablo Casals, Daan Manneke en Ludo Claesen. Ook klinkt het wereldwijde motet Ecce beatam lucem - voor 40 afzonderlijke voorstemmen - van Allesandro Striggio. Het feitelijk bestaat dit koorwerk uit vijf koren die ieder acht stemmen tellen. Dit 'Coro Spezati-werk' heeft veel echo- en verdubbelingseffecten wat tot sensationele klanken leidt. De akoestiek van de Willibrordkerk leent zich uitstekend voor deze muziek.
Aanvang 20 uur, toegang vrij, collecte

Opbrengst kledinginzameling

Van Sam's Kledingactie ontving het Bestuur het volgend schrijven:
De voorjaarsinzameling in uw woonplaats is weer voorbij. U heeft hieraan weer een belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er 1100 kg kleding ingezameld. Wij danken u hartelijk voor uw inzet.

Aet vriendelijke groet, Team Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood

Berichtje pastoor Joachim Skiba

De redactie heeft van onze oud-pastoor Joachim Skiba een foto ontvangen van zijn nieuwe bureau. Als afscheidscadeau heeft hij geld gekregen om de aankoop te doen. Hij laat ons weten dat zijn nieuwe meubel 'valbestand' is, maar hoopt dat dit nooit bewezen hoeft te worden. Het gaat hem goed, maar hij is wel druk met zijn twaalf geloofs-gemeenschappen. Door omstandigheden is het nu niet mogelijk een foto op te nemen, maar in het volgend contactblad vertellen we u meer over hem, over zijn cadeau en over zijn priesterjubileum. Voor de parochianen lie hem zo af en toe iets willen schrijven volgen hier zijn emailadres en zijn postadres:

.r.skiba@gmail.com en

.R. Skiba, Stationsweg 9, 8131 DG Wijhe

De redactie

Voor de kinderen

Geloven we nu in Jezus of in God?

Zeg Opa, ik begrijp iets niet.

De Joden geloven in God, de moslims ook. En wij christenen, geloven nu in Jezus of in God?

"In allebei, kerel! Net als de Joden en de moslims, geloven wij in één enkele God. En net als Jezus noemen wij Hem Vader. Maar als Jezus mensen beter maakte, en ze hun schuld vergaf, en over God vertelde, liet Hij zien dat Hij helemaal één was met de Vader. Daarom geloven we ook in Jezus de zoon van God. Hij is God met God, Hij is God zoals God, sinds altijd. Trouwens : Jezus heeft tegen ons gezegd:" Jullie geloven in God, geloof ook in Mij".

'Maar zijn er dan twee Goden ?'

'Nee, toch niet !

In de kerk hoor je wel eens zeggen : Jezus is "God geboren uit God" , of een "Licht uit Licht" Zoals een vlam aangestoken aan een andere vlam : het blijft hetzelfde vuur, hetzelfde licht. God en Jezus zijn ook een en dezelfde.

Er zijn wel twee iemands: de Vader en de Zoon, maar die zijn één God. " Ik en de Vader, wij zijn één" heeft Jezus gezegd. Hij heeft ons geleerd dat er ook een derde persoon is, de heilige Geest. De Geest is ook God. Hij brengt het leven van God in ons. We noemen Hem Heer, en we vereren Hem net als de Vader en de Zoon. Geloven in de Vader, de Zoon en de heilige Geest betekent niet kiezen voor de een of de ander. Er is één God, hetzelfde licht, hetzelfde geloof.

Dat noemen we geloven in de Drie- eenheid'

bron : maar wie is God



Marianne en Peter

Eerste H. Communie 2010

Na maanden van voorbereiding zullen op zondag 13 juni enkele kinderen hun eerste communie doen.

Dat was een bijzondere dag in ons leven, dus ook in dat van hen. Hun namen zijn:

Teddy Smit

Charmanthy Thomas

Noeria Wolf

Nooranie Wolf



De redactie wenst hen een heel mooie dag toe, met veel mensen om hen heen, onder de zegen van God de Heer.

Wel of niet ontvangen van het contactblad van de RK parochie St. Rafaël

Als u

- dit blad niet in uw brievenbus krijgt, maar u wilt het wel ontvangen,
- u ontvangt dit blad wel thuis in de bus, maar stelt er geen prijs op,
- u wilt ingeschreven worden,
- u wilt uitgeschreven worden,

vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4. U kunt ook het secretariaat bellen.

Tijden en telefoonnummer staan voorin.



COUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst

Misintenties

Wat u maar
kwijt wilt

BUS

Suggesties

Wensen

Verhuisberichten

kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het parochiesecretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. Kerkbestuur St. Rafaël, met vermelding "misintentie". Voor een snelle verwerking op de envelop aangeven dat het om een misintentie gaat.