

Contactblad



van de R.K. Parochie
St. Rafaël
Utrecht-Overvecht

juli 2009

KERKCENTRUM

St. Rafaël
Lichtenberchdreef 4
3562 RD Utrecht
Telefoonnummer van de beheerder: 030 - 261 2899
email bestuur: bestuur.rafaelparochie@gmail.com

PASTOR

J.R. Skiba
Tel. spreekuur: woensdag 10 - 12:00 uur
Telefoonnummer is nummer van secretariaat: 030 - 261 1252
email: j.r.skiba@gmail.com

SECRETARIAAT

Op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur 030 - 261 1252
email: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com
Voor dringende gevallen buiten deze uren kan hetzelfde tel. nummer worden gebruikt. Spreek uw vraag of bericht in. Deze zal dezelfde dag worden beluisterd.

FINANCIËN

Gironummer voor kerkbijdragen aan de parochie: giro 96 89 125

Andere stortingen: giro 12 45 302 t.n.v. RK. Parochie St. Rafaël Utrecht

email penningmeester: penningmeester.rafaelparochie@gmail.com

KERKBLAD

Redactieadres: Lichtenberchdreef 4
email: redactie.rafaelparochie@gmail.com

Uiterste inleverdatum voor kopij:
Nummer 5: 3 september 2009
Vouwen op 16 september 2009

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

Pastoraal

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de heilige Johannes Maria Vianney overleed. Deze pastoor van Ars stond bekend om zijn pastorale betrokkenheid, zijn preken en de vroomheid waarmee hij velen tot geloof bracht. Daarom is hij uitgeroepen tot patroonheilige van alle parochiepriesters. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Paus Benedictus XVI het Jaar van de Priester aangekondigd dat van 19 juni 2009 tot en met 19 juni 2010 zal worden gehouden. In dit jaar wordt op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de rol en de taak van de priester in de Kerk en de wereld van vandaag. Wie op zondag 12 juli in de kerk is geweest hoorde iets over de Diocesane Gebedsestafette voor roepingen tot het priesterschap. Een Christusicoon, afkomstig uit de kapel van de priesteropleiding van het Ariënskonvikt, zal een week lang in een parochie(verband) aanwezig zijn. In ons parochieverband viel de eer juist op 12 juli aan de Antoniuskerk.

In onze parochie zouden we de komst van deze icoon zeker hartelijk begroeten, maar eigenlijk mogen we niet klagen. Immers, aan het begin van het priesterjaar op 23 juni mochten we ruim 20 priesters in onze parochie ontvangen met een feestelijke eucharistieviering i.v.m. met de reünie van mijn klasgenoten. Omdat ik aan de beurt was om deze dit jaar te organiseren kwamen mijn wijdingsgenoten naar Nederland. Zie de foto midden in het blad.

Zij voelden zich vrijwel direct bij ons thuis en daarvoor wil ik u hartelijk danken. Want juist dankzij uw inbreng en meedoen is die dag zeer geslaagd te noemen.

De volgende dag waren we gastvrij door monseigneur Eijk ontvangen en mochten we in de aartsbisschoppelijke kapel de mis vieren. Heel bijzonder was het om in die kleine kapel, omringd door de taferelen uit het leven van de heilige Willibrord, een gezongen mis te doen. Qua gebouwen maakten in Utrecht de St. Catharinakathedraal en vooral de Dom een grote indruk. Wat mijn collegae zeker ook jarenlang bijblijft, is de voormalige H.Hartkerk, waar ik ruim 20 jaar geleden mijn 'Nederlandse avontuur' mocht beginnen. Toen ze deze, tot appartementen verbouwde, kerk zagen (ook van binnen) waren ze diep geschokt. Hoe is

dit mogelijk vroegen ze zich af en tegelijk wat te doen om in Polen het geloof levend te houden.

De dag daarop hebben we de hoofdstad Amsterdam aangedaan. Een heel mooie route gewandeld vanaf het Scheepvaartmuseum, via de nieuwe bibliotheek met een prachtig panorama over de stad, tot het Leidseplein, met als hoogte punt de schuilkerk 'Ons Lieve Heer op Solder'. Vermoeid maar zeer tevreden keerden we naar huis terug. Bij het afscheid, de dag daarop, kon ik merken dat ze naar Polen veel fijne herinneringen meenemen, qua land maar vooral qua mensen. Ik had geen behoefte om hen duidelijk te maken dat het vooral aan de ontmoette parochianen lag. Nogmaals bedankt.

Pastoor Joachim R. Skiba

(vertaling)

Woord van pastor Rudolf Badura, directeur van Rehabilitatiecentrum voor de gehandicapte kinderen in Polen en van de Caritas in het bisdom

Dierbare parochianen van St.Rafaëlparochie. Mede namens mijn collegae wil ik u hartelijk danken voor een geweldige ontvangst tijdens de reünie b.g. van gedenkdag van ons 24^{ste} wijdingsjaar op 23 juni jl.

De uitstekend voorbereide liturgie alsook het warme en gezellige samenzijn in de ontmoetingsruimte nadien zal ongetwijfeld heel lang in onze herinnering blijven.

Hierbij wil ik u ook bedanken voor de gulle collecte voor het Revalidatiecentrum voor de gehandicapte kinderen in Polen; deze heeft 975 euro opgebracht. Wij kunnen het heel goed gebruiken (uw geld voor een nieuwe laser) want helaas vanwege geldgebrek kunnen we niet snel de vraag naar rehabilitatie beantwoorden en moeten de kinderen er rond 2 jaar op wachten. Bij de lange wachttijd heeft zeker onze goede naam bijgedragen, want dankzij goede (haast huiselijke) begeleiding hebben we zeer goede resultaten bereikt. Nogmaals dank en moge de heilige aartsengel Rafaël, de patroon van uw parochiegemeenschap, veel zegen brengen voor zowel de parochianen als voor de gehandicapte kinderen in Polen.

Joachim Skiba

Ziekendag 2009

De 6 kerken, deel van de toekomstige parochie Utrecht- West, besloten ieder aan één van de werken van barmhartigheid bijzondere aandacht te schenken. De St. Rafaëlkerk nam op zich extra aandacht te besteden aan de zieken op de ziekendag. Op zondag 13 september vindt dit plaats in de dienst van 10.30 uur.

Die dag is er zowel ziekenzalving als ziekenzegening. U kunt hiervoor kiezen. Wat is het verschil? Ziekenzalving is een sacrament. Vroeger sprak men over: " het sacrament van de stervenden". Maar het is meer! Ziekenzalving, het woord zegt het al, is een zalving van de zieke met heilige olie. Al in de oudheid werd olie als geneesmiddel gebruikt. Die heilige olie mag de pijn verzachten en de levenswonden genezen. God wil ons sterken met Zijn kracht: Ons lichaam, onze ziel, al die realiteiten in ons leven, die om genezing vragen en nieuwe levenskracht. Het is fijn om dit sacrament te ontvangen nu u nog helder van geest bent en er een priester is.

Zie de zalving dan ook als iets feestelijks, zoals we bij de meeste sacramenten doen: denk aan de doop, eerste communie, huwelijk enz.

Wie ziek is, maar nog niet aan de ziekenzalving toe is, kan aan de ziekenzegening deelnemen. Bij de ziekenzegening legt de priester u de hand op. God biedt een uitgestoken hand: Ik blijf je nabij, wie en waar je ook bent. Ik trek mijn handen nooit van je af.

Uw familie is in beide gevallen van harte welkom. Na de dienst is er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte en de zaal.

U kunt zich opgeven:

Telefonisch, bij het secretariaat 2611252 op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Of schriftelijk door het volgende formulier in te vullen en te adresseren aan St Rafaëlparochie, Lichtenberchdreef 4, 3562RD Utrecht

U kunt ook e-mailen: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com

Opgave voor ziekenzondag 13 september 10.30 uur:

Voor de :

Ziekenzalving

Ziekenzegening

S.v.p. aankruisen hetgeen gewenst.

Naam

Roepnaam

Adres

Postcode

Plaats

Geboortedatum.....

Telefoon

Hebt u vervoer nodig?

Wij zullen proberen dit dan te regelen, maar kunnen het niet garanderen.

Wilt u, in verband met het organiseren door de vrijwilligers, u opgeven uiterlijk zondag 6 september?

Van het bestuur

Parochieverband Stad Utrecht Noord West i.o.

In de vergadering van 24 juni hebben de vice-voorzitters van de parochies die samen het nieuwe parochieverband gaan vormen flinke vooruitgang geboekt.

Wat betreft de naam van de nieuw te vormen parochie scoorde Ludger het hoogst. Daarom werd deze naam door de Stuurgroep aan de bisschop voorgesteld. Een speciale commissie heeft dit voorstel bestudeerd en er mee ingestemd.

(Redactie: zie brief van het Aartsbisdom elders in dit blad).

Op zaterdag 26 september 2009 organiseert de Stuurgroep een dag om samen met afgevaardigden van de huidige parochies te brainstormen over de wijze waarop wij gezamenlijk in de nieuw te vormen parochie kunnen gaan werken. Meer informatie over de inhoud van die dag krijgt u in het volgende Contactblad.

De voorzitter van de Stuurgroep is een parochiaan van de Dominicusparochie die ervaring heeft in het begeleiden van fusies. Onder zijn leiding gaan de huidige parochies dit proces in.

In het navolgende zal hij zich aan u voorstellen en zijn visie geven over het doel dat hij, in samenwerking met ons allen, wil bereiken.

Joop Schwartz



Van de Stuurgroep

In hun vergadering van 22 april jl. hebben de vice-voorzitters van de parochies van het samenwerkingsverband Stad Utrecht Noord West mij, Laurens Baas (59), opdracht verleend leiding te geven aan de samenvoeging van hun parochies.

Als bedrijfskundig ingenieur en mediator heb ik me gespecialiseerd in het herstellen en/of versterken van samenwerking tussen mensen en organisaties. Ik heb langjarige ervaring op het gebied van de financiële huishouding van ziekenhuizen. De laatste 15 jaar heb ik als

mediator, coach en adviseur mijn aandacht verlegd van het geld naar de mensen.

De samenvoeging van de parochies zie ik als noodzakelijke voorwaarde om het RK-gedachtegoed in vitale geloofsgemeenschappen duurzaam in stand te houden. Onder het motto: samen zijn we sterker dan alleen.

Mijn belangrijkste opdracht is te zorgen dat we bepaalde taken gezamenlijk gaan uitvoeren, zodat er bij enthousiaste vrijwilligers en trouwe parochianen energie vrijkomt om te werken aan een vitale toekomst van hun geloofsgemeenschap.

In de eerste plaats door vanuit ieders eigen identiteit, die u moet blijven koesteren, de band te bewaren binnen de eigen geloofsgemeenschap (wat nu nog parochie heet).

In de tweede plaats door gezamenlijk in het verband van een nieuw te vormen parochie, te werken aan het uitdragen van de christelijke sociale gedachte.

Het eerste, onderhouden van de eigen geloofsgemeenschap, kunnen we beter als we de daarvoor noodzakelijke kennis en middelen (denk aan financiën, gebouwbeheer, automatisering) bundelen. Dat scheelt de lokale geloofsgemeenschap een hoop "ballast". Het tweede, het uitdragen van het RK-gedachtegoed, vraagt ook om bundeling van krachten, maar vooral ook van ideeën en initiatieven om meer mensen warm te interesseren voor het kerkenwerk in de verstedelijkte samenleving.

Laten we behouden wat goed is en gezamenlijk energie vrijmaken om dat door te geven.

Laurens Baas

Nieuwe encycliek

Paus Benedictus over kredietcrisis

Net voor het sluiten van Contactblad is in Rome de derde encycliek van Paus Benedictus XVI uitgekomen: Caritas in veritate (liefde in waarheid). Het is een encycliek in de traditie van de sociale encyclieken zoals paus Leo XIII die in 1891 begon. Daarin behandelen opeenvolgende pausen de sociale noden van hun tijd. Leo XIII schreef over de gevolgen van de opkomende industrialisatie, in 1931 schreef Pius XI over economie ten

tijde van de grote depressie, Paulus VI schreef in 1967 over ontwikkelingssamenwerking en Johannes Paulus II in 1987 over ondermeer milieuvervuiling. Paus Benedictus stelt in zijn schrijven vooral de huidige kredietcrisis centraal. Hij benadrukt dat sociale en economische rechtvaardigheid vragen om een morele ommekeer in mensen. Een goede samenleving (bonum commune) is alleen te bereiken als mensen zich bewust zijn van de waarheid dat wij Gods liefde zonder eigen verdiensten hebben gekregen. Die waarheid, die wij vooral in Christus leren kennen, zet ons aan tot goed handelen. De verandering richting de goede samenleving en echte rechtvaardigheid begint bij de individuele moraliteit die wij aan de dag leggen. In de economie houdt dat in dat persoonlijk belang (winst) altijd onderhorig is aan de collectieve ontwikkeling. Dat is raak getypeerd van de paus omdat juist de kredietcrisis direct is voortgevloeid uit het blind najagen van eigen gewin, zonder oog te hebben voor bv. de geld lenende klanten. De paus hekelt dit soort gebrek aan ethiek en roept op tot het instellen van een wereldwijd geldend 'economisch gezag'.

Ook deze encycliek is weer een lijvig en goed doordacht stuk waarin de paus aan het woord komt als kenner van Augustinus. Voor mij is de tijd te kort geweest om de tekst al helemaal te bestuderen, daar hoop ik in de komende zomerweken aan toe te komen. Nu echter is al duidelijk dat Benedictus een waardevol hoofdstuk aan de sociale leer van de kerk heeft toegevoegd.

Lex Janssen, diaken

Romereis

De Bedevaartreis naar Rome die een veertigtal parochianen onder de deskundige leiding van onze pastoor Skiba in mei hebben gemaakt, is bijzonder in de smaak gevallen. De mensen hebben heel prettig gereisd in een luxe touringcar, hebben prachtig weer gehad en, het belangrijkste van alles, veel mooie plaatsen en plekken bezocht. Als u met hen praat komt u dat te weten, maar u kunt ook iets zien van hun reis op de website van de parochie.



Vieringen in de St. Rafaël kerk

za	25 jul	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	26 jul	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	1 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	2 aug	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	8 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	9 aug	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	15 aug	19.00 uur	Eucharistiev.- Maria ten Hemelopneming <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	16 aug	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	22 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	23 aug	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	29 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	30 aug	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	5 sep	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	6 sep	10.30 uur	Woord- en Communieviering

za	12 sep	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	13 sep	10.30 uur	Eucharistieviering - Ziekendag <i>Pastor Joachim Skiba</i>
<hr/>			
za	19 sep	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	20 sep	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
<hr/>			
vr	25 sep	19.00 uur	Eucharistieviering - Rafaëlfeest <i>Pastor Joachim Skiba</i>
za	26 sep	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>
zo	27 sep	10.30 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Joachim Skiba</i>



Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.00 uur

Polska Msza SW Niedziela 12.00 Ks. T. Kozienski

Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur. In de maand mei een kwartier eerder voor een rozenkransgebed vooraf.

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er koffie of thee. Deze periode dus 21 augustus en 18 september.

Een niet-doener is vaak een criticus, dat wil zeggen, iemand die naar doeners zit te kijken en dan filosofische beschouwingen houdt over hoe de doeners het doen. Het is gemakkelijk een criticus te zijn, maar het vereist inspanning, risico en veranderingen om een doener te zijn.





Parochie wel en Wee

Overleden:

2 mei 2009 Annie van den Boom- Krijnen.
Zij woonde Perudreef 8, kamer 615
en werd 89 jaar

5 mei 2009 Johanna Oostveen.
Zij woonde Eykmanlaan 72
en werd 85 jaar

10 mei 2009 DaVerheul-Gram
Zij woonde Patmosdreef 90
en werd 91 jaar

22 mei 2009 Albert van Zutphen
Hij woonde Tigrisdreef 300
en werd 85 jaar

26 mei 2009 Gerard van Noord
Hij woonde Perudreef 38
en werd 89 jaar

6 j uni 2009 Rob Ram
Hij woonde Cheopsdreef 21
en werd 58 jaar

21 juni 2009 Tonny Koppel
Zij woonde Brandenburchdreef 159
en werd 82 jaar



De parochie wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel sterkte.

Gedoopt:

5 juni 2009: Joan Cobi Roxanne Wilkes
Dochter van Wesley en Chantal Wilkes



28 juni 2009: Lieke Aletta Johanna Hoijtink
Dochter van Paul en Miriam Hoijtink

De parochie heet hen van harte welkom en feliciteert hun ouders.

Gehuwd:

20 juni 2009: Carolien van Wersch en Alex Gadella



De parochie wenst hun beiden veel geluk.

Vieringen buiten de Rafaëlkerk

Vieringen in de Johanneskerk

19 jul	Oec. Woorddienst	Ds. Cees van Steenis
26 jul	Oec. Woorddienst in Jeruelkapel	Mw. Dijkslag
2 aug	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
4 aug	Woord- en Communieviering	Pastor Corrie Sturkenboom
9 aug	Oec. Woorddienst in Jeruelkapel	Ds. Ed v.d.Berg
16 aug	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
23 aug	Oec. Woorddienst	Ds. Cees van Steenis
30 aug	Oec. Viering van Schrift en tafel	Ds. Harry Wim Wierda
1 sep	Seniorenviering	Pastor Adri Verweij
6 sep	Eucharistieviering	Pastor Huub Schumacher
13 sep	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda
20 sep	Oec. Viering van Schrift en tafel	Ds. Harry Zeldenrust
27 sep	Oec. Woorddienst	Ds. Harry Wim Wierda

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Tamarinde

26 jul		mw.vd. Schrier
2 aug	Dienst van Schrift en Tafel	pastor Jacobs
9 aug		drs Vroegindewij
16 aug		ds Jurjens
23 aug	Dienst van Schrift en Tafel	
30 aug		mw Prins
6 sep	Dienst van Schrift en Tafel	Pastor Jacobs
13 sep		da Meynen
20 sep		Ds Jurjens

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Er zijn vrijwilligers om de mensen in huis die de viering willen bezoeken op te halen. Natuurlijk kunt u ook komen als u in bed verblijft.

Vieringen in Rosendael

26 jul	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
2 aug	Eucharistieviering	Pastor Th. Moorman
9 aug	Eucharistieviering	Pastor Th. Moorman
16 aug	Schrift en Tafel	Annigje Bos
23 aug	Schrift en Tafel	Annigje Bos
30 aug	Woord- en Communieviering	Erik van Kerkhoff
6 sep	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
13 sep	Eucharistieviering	Pastor Th. Moorman
20 sep	Schrift en Tafel	Annigje Bos

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal. Iedere woensdag is er om 16.00 uur in de Kapel een korte kerkdienst (ongeveer 30 minuten). Ook hierbij is ieder welkom. In deze vieringen gaan voor de dominee, de pastor of pastorale vrijwilligers.

Vieringen in Zuylenstede en Huis a/d/ Vecht

Hier zijn de vieringen op iedere 3^{de} vrijdag van de maand. In deze periode op vrijdag 21 augustus en 18 september. De viering begint op 14.30 uur in Huis a/d/ Vecht en om 16.00 uur in Zuylenstede



Zorg op Dreef



"Kostbaar in het kwetsbare"

Ieder jaar wordt door de samenwerkende kerken en het Seniorenpastoraat een zogenaamde Open Hof Dag georganiseerd voor 50-plussers, over geloof en zin. Op 4 juni waren we met zo'n 50 mensen samen in de Rafaëlkerk. Als titel voor de dag hadden we gekozen voor "Kwetsbaar in het kostbare". Aan mij was gevraagd om vanuit mijn werken in het verpleeghuis daar ook enkele gedachten aan te reiken. Het was inspirerend om met elkaar verhalen te delen over omgaan met ziek-woorden, met kwetsbaarheid, met eindigheid. Hoe schrijnend de verhalen soms ook waren, toch klonk er altijd iets door van kostbaar leven ondanks, of liever: juist in alle kwetsbaarheid. De titel van de dag hadden we ontleend aan een gedichtje van Okke Jager dat hij schreef in 1992 toen hij zelf ernstig ziek geworden was:

"Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild. *
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens."

Onlangs was ik op een studiedag en daar was iemand die ook dit gedicht als uitgangspunt nam, maar mij attendeerde op een bepaalde zin eruit, dat ik nooit eerder zo gelezen had.

De zin * : De kaarsvlam vormt de hand tot schild.

De kaarsvlam, degene die hulp nodig heeft, de kwetsbare (zieke) medemens: een wankel vlam soms, die toch warmte en licht verspreidt. Maar die kaarsvlam heeft beschermende handen (een schild) nodig. Handen die meebewegen zodat de vlam kan blijven branden. Handen die niet te dichtbij komen, die weten van nodige tussenruimte. Want "Een hand kan pas een schild zijn als er tussenruimte blijft bestaan".

Aandacht geven aan mensen die door ziek-zijn of door ouderdom kwetsbaar geworden zijn vraagt om mensen die er 'gewoon' zijn, die het uithouden, die niet weglopen, die mee willen bewegen met wat die ander nodig heeft. Mensen die niet op voorhand al weten wat ze moeten doen. Die soms niet anders kunnen doen dan goed luisteren en kijken, en stil zijn. Maar die van daaruit met hun hart en hun handen meebewegen zodat die kwetsbare vlam op eigen wijze kan blijven branden. Als we dat proberen te doen kunnen we, hoop ik, steeds weer vol verwondering zeggen: Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.....

*Namens het team van geestelijk verzorgers van Aveant,
Jos Hettinga, pastoraal werker in verpleeghuis Rosendaal*



Support our fight for human rights

Detentie vreemdelingen voldoet niet aan standaarden.

De detentie van vreemdelingen in Nederland voldoet niet aan internationale standaarden. Dit schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Uit dit rapport citeer ik onderstaand artikel.

Elk jaar worden er in Nederland zo'n 20.000 vreemdelingen gedetineerd. Amnesty ontvangt steeds vaker klachten over de lengte van vreemdelingendetentie en over de manier van behandeling tijdens de detentie.

Amnesty's inzet.

Amnesty's werk voor vluchtelingen heeft als doel schendingen van mensenrechten te voorkomen. A.I. verzet zich ertegen dat mensen worden teruggestuurd naar landen waar ze zeker of waarschijnlijk zullen worden vervolgd. A.I. zet zich in voor zorgvuldige asielprocedures. Een asielprocedure moet volgens haar aan bepaalde eisen voldoen: voldoende tijd om de asielzoeker te horen, gebruik maken van medische gegevens en informatie over herkomstland, aandacht voor traumatische ervaringen, en zo meer. A.I. wil ook gegarandeerd zien dat eenieder die het risico op schendingen van mensenrechten vreest, toegang heeft tot de

asielprocedure. Mensen mogen niet zomaar worden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat hun land niet `gevaarlijk` zou zijn.

A.I. probeert stelselmatig wetgeving en beleid ten aanzien van vluchtelingen te beïnvloeden. Dat doet de organisatie door lobby, bij de Tweede Kamer en bij de bewindslieden van Justitie en Buitenlandse Zaken. Verder onderhoudt A.I. contact met ondermeer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), vluchtelingenorganisaties en kerkelijke organisaties. En dit doet u door het schrijven van brieven die veelal gericht zijn aan de Staatssecretaris van Justitie van het betreffende land. Maar ook schrijft u brieven met commentaar op het mensenrechtenbeleid. Wilt u dus blijven schrijven; namens al de gevangenen, hartelijk dank.

Abukar Albadri, Somalische journalist en mensenrechtenactivist, verwoordt het als volgt:

"Wij kunnen levens redden. Zolang wij voor elkaar opkomen, hebben onze eigen levens waarde".

Reacties hierop graag naar: Jacky Middeldorp, Yara Philips, Paul van der Laan, Emmy Bouwman of Wim van Gessel (schrijver van dit artikel), 030-2621510

Kijken, zien, waarnemen

Een vreemde kop boven dit artikel zult u zeggen. Ik kwam tot het schrijven van dit artikel door de eredienst ter gelegenheid van het overlijden van Michael Jackson.

Ik vond hem maar een vreemde zanger/acteur en had er niet zo veel mee. Ik was dus bepaald geen fan van hem. In die tijd was ik al wat ouder en zijn optreden sprak mij niet aan. Na zijn overlijden kwam door diverse sprekers een heel andere persoon naar voren. Iemand die zachtaardig was, vrijgevig, hulpvaardig en begaan met anderen.

Daar ga je dan met oppervlakkig en eenzijdig kijken naar iemand!

Zo gaat het dikwijls met ons mensen onder elkaar. Hoe reageren we op elkaars uiterlijk, kleding, bewegen, een uitspraak die we zo terloops laten vallen, enz., enz.

Hoewel de woorden 'Kijken, Zien, Waarnemen' schijnbaar dezelfde betekenis hebben zit er wel degelijk verschil in het gebruik van deze woorden.

Kijken doe we allemaal als de ogen nog goed zijn. Wij kijken, totdat wij wat zien dat onze aandacht trekt.

Bij het zien, zien we alleen maar de buitenkant en hebben dan ook vaak gelijk een mening over hetgeen we zien. Nu zegt de buitenkant maar weinig over hetgeen daadwerkelijk aanwezig is. Dat geldt voor vele zaken, maar in het bijzonder voor de mens.

Het is dan ook zinloos om een mening te hebben als u hem of haar alleen maar aan de buitenkant ziet. Wanneer u een gesprek aangaat met deze persoon wordt het gelijk al anders en kunt u al een beetje naar binnen kijken, en krijgt u hooguit een beetje een indruk van de persoon.

Van 'Zien' gaan we naar 'Waarnemen' en dat is toch wat anders dan 'Kijken en Zien'.

Bij waarnemen komt de evenmens wat dichterbij, hoewel u echter niet alles zult kunnen waarnemen: dat is alleen voor God bestemd.

Echt goed waarnemen doe je dan ook niet met je ogen of met je verstand. Dat doe je met je hart! Je ogen zien soms dingen anders dan ze in werkelijkheid zijn. Ook je verstand komt nog wel eens tot een verkeerde conclusie. Een beoordeling over een medemens zul je dan moeten bijstellen en zo nodig volledig herzien. "Oordeelt niet, opdat je niet geoordeeld wordt". Maar nog belangrijker, kijk met je hart. Dit kan soms moeilijk zijn, maar je neemt waar, waar je anders langs heen gaat.

In de Bijbel staat: Het gaat er niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk. God kijkt naar het hart van de mens.

Loek Pastoor, parochiaar

Denk aan uw naaste

Zomertijd, vakantietijd. Voor velen een van de mooiste periodes uit het jaar, voor anderen juist het tegenovergestelde. Want zij die om welke reden ook thuis blijven, missen dan vaak hun familie, vrienden, burens. Kent u iemand die niet weg kan in deze tijd, loop eens een keertje (extra) langs voor een kopje koffie of zomaar een praatje!

Parochieverband Utrecht Noord-West
T.a.v. de zeereerwaarde heer
G.J.C. Heesterbeek ofm, pastoor
J.S. de Rijkstraat 125
3554 CJ Utrecht

Vicaris-generaal
Maliebaan 38-40
3581 CR Utrecht
Postbus 14019
3508 SB Utrecht
Telefoon 030.2338030
Fax 030.2311962
hoogenboom@aartsbisdom.nl

Datum	referentie	onderwerp
2 juli 2009	BS/TH	Naam nieuwe parochie

Zeereerwaarde pater Heesterbeek,

Bij deze deel ik u mee dat de Aartsbisschop van Utrecht, mgr.dr. W.J.Eijk,

gehoord het advies van de Commissie Advies Naamgeving Parochies,

van harte instemt met uw verzoek om de naam

Sint Ludgerus

(nota bene de schrijfwijze) toe te kennen aan de samen te voegen parochies van het Parochieverband Utrecht Noord-West.

Mede namens onze Aartsbisschop wens ik de bij de samenvoeging betrokken parochies Gods rijkste zegen toe.

Met hoogachting en vriendelijke groet,



Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
Vicaris-generaal

Voor de kinderen

Wat is een ziel??

De ziel dat voelt als een belangrijk woord, licht en fijn als lucht. Zo'n woord heb je nodig, al weet je nog niet precies wat het wil zeggen. Eigenlijk is je ziel wat maakt dat je leeft en dat je een kostbaar en uniek mens bent in deze wereld. Je ziel dat ben je zelf. Dankzij je ziel lach je, huil je, voel je, praat je, heb je lief, bid je, heb je fantasieën, droom je, hoop je, maak je keuzes en plannen. Zonder ziel zou je alleen maar een koud lichaam zijn, of een grassprietje, of in het beste geval een lief hondje, of vals, per ongeluk. Je kunt je ziel niet zien, niet wegen, niet beschrijven, en toch is het hebben ervan het geheim van je leven. Een beetje zoals God! Hij heeft je je ziel gegeven toen Hij je aan je ouders heeft toevertrouwd. Je ziel is de adem van God in je bestaan. Je ziel is, net als God, onsterfelijk.

bron : maar wie is God?

Marianne en Peter

Jeugd- en Jongerenkampen Aartsbisdom

Wil je een onvergetelijk en geweldig zomerkamp beleven?
Geef je dan op!

1. Voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar
 - ▶ 9 t/m 14 augustus
 - ▶ in de kampeerboerderij de Aalbertshoeve te Ermelo
 - ▶ kosten € 115
2. Voor tieners van 13 t/m 15 jaar
 - ▶ 9 - 15 augustus of 16 - 22 augustus
 - ▶ in Wiltz in de Luxemburgse Ardennen
 - ▶ kosten € 165

Voor foto's en informatie : www.yougle.nl

Opgave en informatie Agnes Scheerboom - Ong, 030 229 0575

Oproep voor zieken vervoer

Wie kan ons eenmalig helpen bij het ziekenvervoer op de ziekendag
Zoals u elders in dit blad hebt kunnen lezen organiseren wij

op zondag 13 september de ziekendag.

De kans is groot dat meerdere zieken een beroep doen op vervoer.
Helaas is de gebruikelijke vervoerscapaciteit van onze parochie beperkt.
Daarom doen wij een beroep op onze autobezitters om indien nodig
voor een keer te helpen bij dit vervoer.
U kunt u opgeven bij het secretariaat of telefonisch bij Ria van
Maarseveen- Ruys 030-2618772.

Wij kunnen uw hulp zeer goed gebruiken.
Als u meer informatie wilt kunt u die verkrijgen bij
pastor Joachim en Ria van Maarseveen- Ruijs.

Misintenties

**Wat u maar
kwijt wilt
BUS
Suggesties
Wensen
Verhuisberichten**

kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het parochiesecretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. Kerkbestuur St. Rafaël, met vermelding "misintentie". Voor een snelle verwerking op de envelop aangeven dat het om een misintentie gaat.

Wel of niet ontvangen van het contactblad van de RK parochie St. Rafaël

Als u

- dit blad niet in uw brievenbus krijgt, maar u wilt het wel ontvangen,
- u ontvangt dit blad wel thuis in de bus, maar stelt er geen prijs op,
- u wilt ingeschreven worden,
- u wilt uitgeschreven worden,

vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.
U kunt ook het secretariaat bellen.

Tijden en telefoonnummer staan voorin.



COUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst