



Contactblad

van de R.K. geloofsgemeenschap
Sint Rafaël

Augustus 2012



Ludgerusparochie Utrecht

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Tel. 030-2441319 Email: ludgerusactueel@gmail.com
Pastoor drs. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl
Elias Leyds (pr.): p.elias@stjan.org
Pastor drs. Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl
Pastor drs. Peter van Kessel: pjmvankessel@casema.n

PAROCHIEBESTUUR

voorzitter G. Paimpillil
vice-voorzitter L.J.C. Baas
secretaris mw. J. Groenen-de Kruijff
penningmeester H.P.J. van Meijl
personeelszaken A.M. Mathot
bouwzaken J.P.M. van Kuik
lid J. Schwartz
lid R.W. Stok

VIERINGEN OP ZONDAG

09.30 Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199
09.30 St. Josephkerk, Draaiweg 44
10.00 H. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200
10.00 H. Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
11.00 H. Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40
11.00 St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

St. Rafaël Geloofsgemeenschap

LOCATIERAAD

voorzitter J. Schwartz
secretaris R. Gadella
penningmeester P.L.W. Bovelander
lid L.A.J.P. Vermeulen
lid J.W. van de Bildt

PASTORAATSGROEP

Catechese A. Scheerboom
Diaconie C. Amo
Liturgie J. Schwartz
Opbouw C.C. van der Veeken

SECRETARIAAT

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Werkdagen van 10-12 uur
Tel: 030 2611252
secretariaat@sint-rafael.nl

FINANCIËN

Kerkbijdragen: giro 96 89 125
Andere stortingen: giro 12 45 302
beiden t.n.v St. Rafaëlkerk Utrecht

REDACTIE

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
redactie@sint-rafael.nl
Volgend contactblad:
Inleverdatum kopij: 13 september
Vouwen: 26 september

WEBSITE

www.sint-rafael.nl

VAN ONZE PASTOOR

Heeft u een Engelbewaarder?

De vakantietijd is deels voorbij en de gewone werkdagen gaan voor sommigen weer bijna beginnen. Helaas zijn er ook nu weer mensen die een ongeluk tijdens de vakantie hebben gehad, en ook soms op wonderbaarlijke wijze doorstaan. Mensen die op het nippertje ontsnappen bij een ongeluk geloven in een Engelbewaarder. Ook de katholieke kerk viert het feest van Heilige Engelbewaarders.

Het is ons soms moeilijk om de engelen en de engelbewaarders serieus te nemen. We denken dan al gauw terug aan wat zoetelijke prentjes en afbeeldingen, waarop een engel als trouwe metgezel een kind voor de een of andere misstap behoedt.

Toch hoort men ook wel eens getuigenissen van mensen die werkelijk hebben ervaren hoe zij op een onverklaarbare wijze beschermd werden tegen een onafwendbaar lijkend gevaar. Ze mochten daarin volgens hun eigen woorden een bescherming van bovenaf ondervinden.

Zoals de 5 inzittenden van een auto die van een tien meter hoge brug valt, en waarvan niemand iets mankeerde. Een wonder, en misschien ook het werk van een engelbewaarder.

In ons geloof horen de engelen echt thuis. De kerk gelooft vast in het bestaan van engelen en ze biedt de gelovigen in de viering van hun feestdagen gelegenheid om zich te verheugen over Gods blijvende bescherming door de hand van Zijn engelen. De lezingen uit het boek Exodus (Ex 23, 20- 23) kunnen ons helpen om beter te begrijpen wie of wat een engel is. De Engel is een vertegenwoordiger van God zelf. In hem is Gods Naam tegenwoordig. De band tussen Gods engel en God zelf is zo nauw, dat het taalkundige onderwerp van de zinnen kan verspringen tussen "Ik" (God) en "hij" (de engel): "Als gij gehoorzaamt aan zijn woord en doet wat ik zeg, dan ben Ik de vijand van uw vijanden, de verdrukker van uw verdrukker." De wijze waarop God beschermend tegenwoordig is, in de persoon van de engel. De engel behoort helemaal tot God en hij is ten volle aan de mensen toevertrouwd.

In het evangelie (Mt.18, 1-5) stelt Christus uitdrukkelijk dat de "kleinen"engelen in de hemel hebben, die voortdurend het aangezicht van God aanschouwen.

In deze woorden ligt uitgedrukt dat de hemelse Vader zelf de belangen van de kleinen en geringen via Zijn engelen behartigt.

Daarom zeggen we dank aan God en prijzen Hem om Zijn grote goedheid en zorg voor de mensen. Mogen de engelen die God lof zingen, ook onze lofzang omhoog dragen naar de Vader. En vertrouwen we in de kracht van de engelbewaarders.

Met hartelijke groeten,

Jullie Pastoor George Paimpillil

TOEKOMST LUDGERUSPAROCHIE

“Niet met stenen maar met mensen”

Een vorige keer hebben wij u al een visie gegeven over de manier waarop parochianen en bestuur samen zouden willen werken aan de toekomst van onze parochie. Een visie waarbij mensen op de eerste plaats komen. Het bestuur heeft inmiddels gesprekken gevoerd met het zgn. groot pastoraal overleg (pastoresteam en alle pastoraatsgroepen) en ook met de locatieraden. Daar zijn een aantal conclusies en besluiten uit voortgevloeid, die wij u nu alvast willen voorleggen.

We staan voor de opdracht om 6 geloofsgemeenschappen, voorheen zelfstandige parochies, samen te brengen in een nieuwe parochie. Dat kun je doen met stenen, door kerken te sluiten en daarmee mensen bij elkaar “te dwingen”. Je kunt het ook doen met mensen, door



geloofsgemeenschappen bij elkaar te brengen en daarna samen te kijken, welke stenen daarbij het beste aansluiten. Bestuur en pastores van de Ludgerusparochie kiezen voor het laatste: met mensen.

Om de samenwerking tussen diverse gemeenschappen meer vorm te geven is besloten zgn. clusters te vormen van gemeenschappen. Binnen die clusters zullen de leden van de geloofsgemeenschappen nagaan hoe ze door samenwerking sterker kunnen worden of sterk kunnen blijven. Leidraad bij de vorming van de clusters is het draagkrachtonderzoek, dat in het voorjaar door Gerard Groener is uitgevoerd (waarin sterke en zwakke punten van elke gemeenschap zijn geïnventariseerd). Daarnaast is rekening gehouden met reeds bestaande, historische (samenwerkings)verbanden tussen geloofsgemeenschappen en tenslotte met het afnemende aantal vrijwilligers, waardoor de overblijvende vrijwilligers steeds zwaarder worden belast. Een andere factor is de verminderde beschikbaarheid van pastores (pastoraal werker Peter van Kessel vertrekt eind 2012). Aan elke cluster is een lid van het pastoresteam toegewezen en deze zal ook de samenwerkende pastoraatsgroepen van die clusters aansturen.

De te vormen clusters zijn:

- * Antoniuskerk en Dominicuskerk met George Paimpillil als eerst aanspreekbare pastor;
- * Jacobuskerk, Nicolaas-Monicakerk en Josephkerk met Gerrit Jan Westerveld als eerst aanspreekbare pastor .
- * Pater Elias is voor 50% beschikbaar voor onze parochie en zal eerst aanspreekbaar pastor zijn voor de Rafaëlkerk.

Afgesproken is dat komende seizoen de pastoraatsgroepen nauw gaan samenwerken binnen de cluster met betrekking tot de vieringen en alle pastorale activiteiten binnen de bovengenoemde clusters. Elke zondag is er voor de viering in een cluster een pastor beschikbaar. Een pastor zal niet meer twee vieringen op een zondag doen zodat er na de viering voor parochianen ruimschoots tijd is voor een gesprek met de pastor. Tevens is afgesproken, dat lokale gemeenschappen in overleg binnen de cluster kijken of invulling van overige vieringen binnen een cluster door gastvoorgangers nog haalbaar is en op welke momenten er eventueel samen gevierd kan worden, bij gebrek aan gastvoorgangers. Na een

jaar zullen we evalueren hoe een en ander in de praktijk heeft gewerkt en of er groei is op het gebied van samenwerking binnen de cluster en wat de volgende stappen zullen zijn.

De “stenen” kunnen wij echter niet negeren. Ze drukken zwaar op de financiële huishouding van de parochie. Ook daar moeten wij goed naar kijken. Daarom is er onder leiding van Jan van Kuik (parochiebestuurder, verantwoordelijk voor gebouwen) een werkgroep gevormd die alle aspecten van onze zes kerken onder de loep gaat nemen, zoals actueel kerkbezoek in het weekend, aantal deelnemers Kerkbalans, (multifunctionele) gebruik voor de toekomst, kostenplaatje (denk aan onderhoud, verwarmingskosten), ligging etc.

We doen het dus met mensen, niet met stenen. Nadrukkelijk nodigen wij daarom parochianen uit om hierover mee te denken en ideeën, kritiek en aanvullingen aan ons te melden via het centraal secretariaat.

Pastores en bestuur St. Ludgerusparochie, Utrecht (juni 2012)

DIACONIE (1)

MIVA Collecte 2012

Ook dit jaar doet onze parochie mee aan de MIVA collecte. Deze vindt plaats op 25 en 26 augustus.

Onder het motto: " Zorg voor zieken in Zimbabwe " houden wij een deurcollecte voor 5 ambulances voor missiehospitalen.

De toestanden zijn er schrijnend : stroomuitval, water alleen 's ochtends tussen 6 en 9 uur, gebrek aan medicijnen, hulpmiddelen en opgeleid personeel. Een ambulance die defect langs de kant van de weg staat. Hardwerkende broeders en zusters staan dag en nacht voor de zieken klaar.

Zonder hulp van buitenaf redden zij het niet.

De ambulance wordt gebruikt voor noodgevallen, als er bij de bevalling een complicatie optreedt. Zonder ambulance overlijdt de moeder of het kind of allebei.



Ook voor vaccinatieprogramma's worden ambulances ingezet. Met de ambulances die zij vorig jaar met de collectes geschonken hebben gekregen konden zij 924 kinderen inenten, 128 ernstig zieken bereiken, zoals HIV.

Er worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden en thuiszorg aangeboden. Dr. Elizabeth Tarira noemt een ambulance een geschenk uit de hemel!

Helpt u met uw gift deze collecte tot een succes te maken?

DIACONIE (2)

Missie-Zendingskalender 2013

Sinds 1980 brengt de Missie-Zendingskalender prachtig in beeld hoe kunstenaars uit allerlei windstreken uiting geven aan hun geloof.

Drie christelijke kunstenaars die werkzaam zijn op Bali laten zien hoe zij hun geloof beleven: " Kijken met andere ogen. "

In hun werk verenigen zij hun christelijk geloof van de 21ste eeuw met elementen uit de traditionele cultuur.

Interessant is ook te lezen hoe moeilijk het voor het volk is te leven met de vier grote wereldgodsdiensten.

De opbrengst van deze kalender komt ten goede aan het werk van Mensen met een Missie.

Door de dalende verkoopcijfers staat de opbrengst onder druk. Daarom heeft de organisatie met pijn in het hart moeten besluiten om de kalenderreeks stop te zetten.

Als parochie steunen wij al jaren deze missie en daarom hopen wij succes te hebben met de verkoop van de laatste Missie- Kalender.

Achter in de kerk ligt een exemplaar ter inzage.

In Ludgerus Actueel houden wij u op de hoogte wanneer de verkoop begint.



EUCCHARISTIEVIERINGEN IN DE LUDGERUSPAROCHIE

Jullie weten misschien al wel dat het aartsbisdom bezig is met veranderingen in de liturgie. Een aantal jaren geleden kwamen er instructies uit het aartsbisdom om de regels van de Eucharistie te waarborgen.

De locatie St. Rafaëlkerk heeft het destijds meteen in orde gemaakt, maar de andere locaties niet.

In mei 2012 heeft kardinaal Eijk in een notitie ("Over bepaalde onderdelen van de Eucharistieviering") aan priesters en pastoraal werkers binnen het bisdom de geldende regels ten aanzien van de viering van de Eucharistie nog eens uitgebreid onder de aandacht gebracht en verzocht om deze regels strikt te handhaven.

Deze notitie is door mij uitgebreid besproken binnen het overleg van pastores en pastoraatsgroepen.

Aan priesters die binnen onze parochie Eucharistievieringen leiden is verzocht om vanaf augustus 2012:

- goedgekeurde tafelgebeden te gebruiken en die zelf te bidden als voorganger.
- de communie uit te reiken onder één gedaante, dat wil zeggen alleen de hostie. Het indopen in de wijn is niet meer toegestaan. Drinken uit de beker is wel toegestaan. Geloofsgemeenschappen kunnen zelf bekijken of/en wanneer het mogelijk en/of wenselijk is onder twee gedaanten te communiceren door uit de beker te drinken. Dit vergt uiteraard een goede praktische voorbereiding en op deze wijze is ruimte geschapen om dat in elke gemeenschap weloverwogen al of niet uit te voeren. Daarom beginnen we per 1 augustus onder één gedaante te communiceren.
- in een Eucharistieviering waaraan een pastoraal werker zijn/haar medewerking verleent, zelf de homilie (overweging) te verzorgen.

*Namens het pastoresteam,
Pastoor George Paimpillil*

Sam's Kledingsactie

Jaaroverzicht 2011 : " Kiezen voor de toekomst. "

Er is in totaal 3.451.370 kilo ingezameld en de opbrengst daarvan was :
€ 374.224.

Met de opbrengsten uit de ingezamelde kleding zijn in Kenia, Senegal en India noodhulp projecten van Cordaid Mensen in Nood gesteund. Steeds meer bedrijven in de textielbranche ondernemen maatschappelijk verantwoord. Zij vinden het belangrijk dat de kleding uit de winkels niet bij het afval terecht komt, maar een tweede leven krijgt. Sam ontving van zaken als de Bijenkorf, WE fashion, Vero Moda, Mexx en HoutBrox in totaal 35.208 kilo kleding.

Ook basisscholen en sportverenigingen wil Sam benaderen aan de acties mee te doen.

Naast kleding worden ook ongebruikte MOBIELTJES uit de vuilnisbakken gehaald. In 2011 kwamen er meer dan 1000 binnen. Daarmee is extra geld verdiend voor de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Dus niet alleen Kleding, maar ook GSM's bewaren.



e moderne wetenschap probeert nog steeds een kalmerend middel te vinden dat beter werkt dan een paar vriendelijke woorden.

VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK

Ieder weekend zijn er eucharistievieringen: zaterdagavond om 19.00 uur en zondagmorgen om 11.00 uur. Na afloop van deze viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte. Doen, het is erg gezellig.

Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur. Dit kunnen zowel eucharistievieringen als Woord- en Communievieringen zijn. Ook na de donderdagviering is er een kopje koffie of thee.

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er ook koffie of thee. Deze periode 17 augustus en 21 september.

Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur
Polska Msza SW Niedziela 12.30 Ks. T. Kozienski

VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK

Vieringen in Johannescentrum

Iedere zondag een viering welke begint om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Rosendael

De vieringen zijn iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal. (tenzij anders aangegeven)

Vieringen in Tamarinde

De vieringen zijn, met uitzondering van de eerste zondag van de maand, iedere zondagmorgen en beginnen om half elf in zaal Vredenburg.

Parochie wel en Wee

Overleden:

- 9 juni Hendrikus Wouters
hij woonde Centaurusdreef 220
en werd 77 jaar
- 11 juli Erna van der Wijck-de Jongh
zij woonde Merenhof 212 Maarssen
en werd 87 jaar



Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel genade en sterkte.

Gedoopt:

- 15 juli Jayden Ahmet Karel Bennik
zoon van Roy Bennik en
Dorenda Garau

Onze geloofsgemeenschap heet hem van harte welkom.

VOOR JONGEREN

Aan jongeren wordt in de kerk nog steeds de nodige aandacht besteed. Ook in onze kerk prijzen we ons gelukkig dat er jongeren aanwezig zijn op een positieve manier.

Onlangs heeft het bisdom data vrijgegeven waarop diverse jongeren activiteiten plaats vinden. Het leek de redactie juist om deze hier te publiceren zodat de jeugd die dit blad leest misschien geïnteresseerd raakt.

Als zij meer informatie wil hebben over een activiteit raden we hen aan contact op te nemen met het secretariaat van de Ludgerusparochie.

Centraal secretariaat St. Ludgerusparochie
Boerhaaveplein 199
3552 CT Utrecht
Tel: 030 - 244 13 19
Email: ludgerusactueel@gmail.com

Jaarplanning jongerenpastoraat 2012-2013

Datum	Gebeurtenis	Voor wie?
-----	-----	-----
30 september	Openingsfeest	jongeren
4 november	Katholieke Jongerendag	tieners en jongeren
16 december	Kerstbijeenkomst	jongeren
10 februari	Carnavalsbijeenkomst	jongeren
9 maart	Diocesane impulsdag	begeleiders
24 maart	Palmzondagbijeenkomst	jongeren
13 april	Vormelingsdag (vic. Arnhem)	vormelingen
20 april	Vormelingsdag (vic. Deventer)	vormelingen
25 mei	Vormelingsdag (vic. Utrecht)	vormelingen
22 juni	Misdienaarsdag	misdienaars
13-31 juli (o.v.)	Wereldjongerendagen, Brazilië	jongeren
zomer 2013	1 kinderkamp en 2 tienerkampen	kinderen en tieners

RAFAËLFEEST

Wie weet het nog niet? Dat we eind september altijd een feest hebben? Het inmiddels heel bekende St. Rafaëlfeest. Dit jaar dus ook weer, en nu op vrijdagavond 28 september.

We beginnen de avond met een eucharistieviering om 19 uur, waarin we God danken voor het afgelopen jaar. Sedert het feest in 2011 een jaar met voor ieder andere gevoelens. Voor de een met veel vreugde, voor de ander met zorg of verdriet. Daarom is het goed samen te komen om dat jaar een mooi slot te geven en een nieuw te beginnen.

Na de viering komen we samen in ontmoetingsruimte en (omgebouwde) kapel voor een lekker kopje koffie of thee met iets lekkers. En degenen die er ieder jaar zijn geweest weten wat dat betekent. Lekkers gemaakt door een groot aantal heel kundige parochianen. En daarna echt feest, met muziek, ook dit jaar door onze Dennis. En ergens in het midden van de avond de welbekende hapjes. Nou ja, hapjes, zeg maar happen! Tussendoor praten, dansen, lachen, Dus komen! Want samen kerk zijn doe je samen! Ook dan.

Bij het feest hoort sinds lange tijd ook een orgelconcert op de zondag erna. Dat is ook dit jaar het geval. Ieder jaar komen er meer mensen genieten, dus wanneer u nog nooit geweest bent: kom eens luisteren en genieten.

Dit jaar dus op zondag 30 september, aanvang 15 uur, een mooi concert op ons Loret orgel, waarvan kenners beweren dat het uniek is. Wat er precies gespeeld zal worden is op dit moment nog niet bekend. U wordt nog geïnformeerd.



Zorg op Dreef



Momenten in het verpleeghuis, meegemaakt vanuit de geestelijke zorg. In het verpleeghuis probeer ik een aantal cliënten heel regelmatig te bezoeken. Sommigen zelfs één keer per week, want het kan een karwei zijn om iets van 'levensbalans' terug te vinden in een levensfase waar zoveel verandert waar je zelf niet voor hebt gekozen.

Waar je vroeger goed in was, waar je trots op was, wat betekenis gaf in je leven, dat is er niet meer of alles is minder geworden. En soms kan terugkijken en je 'herinneren', het gemis ervan alleen maar groter maken en de 'leegte' in het nu versterken.

Tijdens de bezoeken praten we hier over, we speuren naar krachtbronnen die vroeger in moeilijke situaties aangeboord werden waardoor destijds draagkracht werd gevonden. We hopen dat diezelfde krachtbronnen ook in deze fase van het leven nog van betekenis kunnen zijn. Ik breng gedichten mee, mooie tekstjes en soms kunnen de woorden van een gebed even 'vervulling geven'.

Maar dan. Ik ga weer weg, het leven gaat voort!

Voor een aantal cliënten in het verpleeghuis is elke dag hetzelfde, en ik beseft dat ik me regelmatig onmachtig voel.

Gelukkig dat, ook al is elke dag vaak hetzelfde, cliënten zich niet altijd hetzelfde voelen. De zon kan schijnen, het eten kan goed smaken, er is mooie muziek, er is een toegewijd woord, er zijn zachte handen, er is even een extra moment van aandacht. We houden ons eraan vast, en de regelmaat van de bezoeken is in het leven van sommige cliënten een draad om je aan vast te houden. En soms, dan zingen we, op het einde van zo'n bezoekje een lied uit de Iona-bundel:

'Zuivere vlam, verdrijf met je licht, het donker van de nacht'.
Dat er veel licht ontvangen mag worden.

Vriendelijke groet, Thea Peereboom, geestelijkverzorger Careyn, Utrecht-stad, locatie Swellengrebel en kleinschalig wonen.



Wist u dat we in de St. Rafaëlkerkgemeenschap een ouderensoos

hebben? Iedere dinsdagmiddag komen mensen samen voor een gezellige middag.

Zij praten wat met elkaar, klaverjassen, spelen rummicub of zijn in de weer met de sjoelbak.

In de loop der jaren zijn diverse mensen verhuisd of zijn fysiek niet meer in staat om nog ver buiten de deur te komen.

Dus is er ruimte voor nieuwe mensen.

In de zomermaanden, juli en augustus, is er geen soos, maar de eerste dinsdag van september starten zij weer.

Als u het leuk vindt om er eens in de week eens even uit te zijn en wat te ontspannen, kom dan eens langs.

Het kost niets, er is koffie en thee met wat lekkers en je bent er even uit. En als u wel zou willen, maar vanwege een gebrek niet zelf kunt komen? Wel, ook daar is rekening mee gehouden. Vrijwilligers zorgen ervoor dat ook deze mensen kunnen komen, zij worden met de auto opgehaald en thuisgebracht. Hoe makkelijk wilt u het hebben!

Zo'n eerste bezoek is altijd vrijblijvend. Koffie of thee smaakt altijd.

Kijk de kat uit de boom en besluit daarna.

Doe het maar eens en u zult zien dat het gezellig is.

De eerste keer na de vakantieperiode is dinsdag 4 september, vanaf half twee. Ik zeg: DOEN!

LUDGERUS BBQ 2012

De traditionele barbecue was dit jaar op zondag 1 juli.

Weken voor die datum begonnen de voorbereidingen, waaronder het bekend maken ervan aan de parochianen van de Ludgerusparochie.

Ook deze keer weer door een aankondiging in ons bekende Ludgerus Algemeen. En in de weken erna stroomden (ja, echt: stroomden) de aanmeldingen binnen.

Als organisatoren van welk gebeuren ook, aanmeldingen heb je niet in de hand! Te weinig, waardoor je het evenement gaat afgelasten (denk aan de wandeling van 24 juni), maar ook teveel kan een probleem opleveren. En dit jaar dreigde het laatste, want we gingen over de honderd deelnemers heen. Het zijn er uiteindelijk 124 geworden. En gezien de stijging van het aantal ieder jaar weer, van 58 naar 91 naar 124 moeten we volgend jaar iets bedenken. Want je kunt ook ondergaan door teveel. Maar goed, dat is de zorg voor volgend jaar.



Een factor die je ook niet in de hand hebt is het weer. De St. Rafaëlkerk heeft een luifel, en je kunt een partytent neerzetten om onder te bakken, zoals vier jaar geleden, maar we hoopten toch op goed weer. Dat zou ons de mogelijkheid geven ook buiten te zitten. En we hadden geluk. Even dreigde de regen roet in het eten te gooien, maar de zon brak door en ook 'het terras' kon worden gebruikt. Tel daarbij de ruime tent en de ontmoetingsruimte: plaats genoeg.

Bert had een mooie doorlopende dia- en filmshow in elkaar gezet die tijdens het gebeuren in de ontmoetingsruimte te zien was. Dus wilde je even niet praten of eten: kijken!

Na afloop van de BBQ, zo rond de klok van zes, ging ieder tevreden naar huis. Tevreden? Ja, dat kunnen we zeggen, want dat was de algemene stemming en uitspraak van de mensen. Dus, zo God het wil, zullen we volgend jaar weer een BBQ organiseren. We houden u op de hoogte via de gebruikelijke wegen.

Alle medewerkers aan de BBQ worden ook hier hartelijk bedankt. En medewerkers zijn niet alleen de vrijwilligers, maar ook de deelnemers, want zonder hen.....?

Tijd door het jaar

In de loop van het jaar overweegt en herdenkt de Kerk in de liturgie het gehele mysterie van het leven van Jezus Christus. Vanwege dit eigen aspect van de beleving van de jaarkring spreken wij van het liturgisch jaar. De viering van de verschillende aspecten van dit mysterie vormt ook de grondslag voor de opzet en de indeling van het liturgisch jaar. Het centrale mysterie van ons geloof, het paasmysterie, is daarbij het hoogtepunt.

Het paasfeest wordt gedurende vijftig dagen gevierd en voorafgegaan door een voorbereidingstijd van veertig dagen. De aankondiging is jaarlijks op het hoogfeest van de Openbaring des Heren. Het tweede grote mysterie wordt gevierd in de kersttijd, wanneer we de openbaring van Jezus gedenken in zijn geboorte en in zijn verschijning aan de drie wijzen of koningen. Ook aan deze hoogfeesten gaat een voorbereidingstijd vooraf: de advent.

Omdat het resterende deel van het liturgisch jaar niet gegroepeerd is rondom een belangrijk moment uit het leven Jezus wordt deze tijd aangeduid als: de tijd door het jaar die 33 of 34 weken omvat.

In deze tijd, vanwege de groene kleur van het kazuifel ook wel de 'groene tijd' genoemd, wordt niet een apart aspect van het heilswerk van Christus gevierd, maar vooral aandacht geschonken aan de uitgebreidheid ervan, zoals zich dat van dag tot dag ontwikkelt vanaf het Pinksterfeest tot aan 'de afwachting van de zalige hoop en de verschijning van de Heer'. Het is de tijd van de Kerk. De groene kleur, kleur van de hoop, onderstreept dat wij in deze tijd hoopvol uitzien naar Christus om Hem een plaats te geven in ons eigen dagelijkse leven, hoe moeilijk dit ook kan zijn. In de wekelijkse eucharistieviering op de zondagen vanaf Pinksteren wordt dan het paasmysterie gevierd aan de hand van de half doorlopende lezing uit één van de drie evangeliën die zijn geschreven respectievelijk door Matteüs (jaar A), Marcus (jaar B), nu en Lucas (jaar C). Deze drie onderscheiden getuigenissen over de persoon en de boodschap van Jezus zijn niet tot één enkel verhaal terug te brengen. Iedere evangelist geeft ons zijn persoonlijke kijk op Jezus.

Evert de Jong

VOOR DE KINDEREN

ZAL JEZUS OP AARDE TERUGKOMEN?

Het is de eerste eeuw, kort na de dood van Jezus. De eerste groepen christenen ontstaan.

Eerst in het land Israël, later ook daarbuiten.

Onder hen zijn de apostelen die Jezus hebben gekend en die hem hebben gezien na zijn dood. Voor hen zijn die gebeurtenissen nog heel dichtbij, nog voelbaar. Omdat ze Jezus meegemaakt hebben na zijn dood denken ze dat het niet lang meer zal duren voor Hij echt terugkeert. Het is duidelijk dat er een nieuwe tijd gaat beginnen, de tijd van God.

Zo wachten ze af. Sommige leerlingen besluiten om maar helemaal niets meer te doen. Wat voor zin heeft het je in te spannen nu het einde van de wereld zo nabij is?

Maar het gebeurt niet. De maanden verstrijken en vervolgens ook de jaren. De christen gemeenschap groeit. Door met elkaar te praten en te bidden begrijpen ze op den duur dat niemand kan zeggen wanneer Jezus zal weerkeren. Een ding weten ze zeker : wanneer de wereld aan zijn einde komt, zullen ze Jezus weer ontmoeten.

Tot die tijd heeft iedere mens het leven cadeau gekregen om er iets van te maken. De christenen begrijpen dat ze niet moeten afwachten, maar iets ondernemen, tegen de verdrukking in. En zo groeit de christelijke geloofsgemeenschap, de Kerk. Dat is nogal wat.

De christenen merken dat Jezus hen niet heeft verlaten. Jezus is bij hen als ze samenkomen om te bidden, de Bijbel te lezen en de maaltijd te vieren. Jezus leidt hen. En zoals Jezus hun zelf heeft geleerd : 'alles wat je voor eenzame, zieke mensen doet, doe je voor mij'

Marianne en Peter

bron: maar wie is God?

Wees stil.....

Wanneer door 't open venster 's avonds
de wind heel zacht naar binnen glijdt;
de moedervogel weer haar vleugels
over haar nest met jongen spreidt;
de bloem haar bladeren gaat sluiten,
geen bij of vlinders meer toelaat;
het stadsrumoer weer gaat verstommen,
een enkeling nog loopt op straat,
wees dan eens stil en kijk naar binnen
en vraag jezelf hoe of het was;
of je ook tijd had voor een ander,
of je verdriet en pijn genas.
Kijk uit je venster naar de sterren
en weet dan goed, 't is nooit te laat.
Bedenk wat er voor jou te doen is,
Wees stil.....
Het werk wacht aan de dageraad.

Ingmar Schippers

Wat u maar
kwijt wil
BUS
Suggesties
Wensen
Verhuisberichten
Kopij voor Kerkblad
Vragen

Misintenties kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het secretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. St. Rafaël, met vermelding "misintentie".

Als u dit blad niet krijgt, maar u wilt het wel ontvangen, of wel krijgt, maar er geen prijs op stelt, of u wilt in- of uitgeschreven worden, vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4. U kunt ook het secretariaat bellen.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst