



## Contactblad

van de R.K. geloofsgemeenschap  
Sint Rafaël

Augustus 2011



### Ludgerusparochie Utrecht

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht  
Tel. 030-2441319 Email: ludgerusactueel@gmail.com

Pastoor drs. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl  
Pastor drs. Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl  
Pastor drs. Peter van Kessel: pjmvankessel@casema.n

#### PAROCHIEBESTUUR

voorzitter G. Paimpillil  
vice-voorzitter L.J.C. Baas  
secretaris (vacant)  
penningmeester H.P.J. van Meijl  
personeelszaken A.M. Mathot  
bouwzaken J.P.M. van Kuik  
lid J. Schwartz  
lid R.W. Stok

#### VIERINGEN OP ZONDAG

09.30 Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199  
09.30 St. Josephkerk, Draaiweg 44  
10.00 H. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200  
10.00 H. Dominicuskerk, Palestrinastraat 1  
11.00 H. Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40  
11.00 St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

### St. Rafaël Geloofsgemeenschap

#### LOCATIERAAD

voorzitter J. Schwartz  
secretaris R. Gadella  
penningmeester P.L.W. Bovelander  
lid L.A.J.P. Vermeulen  
lid J.W. van de Bildt

#### PASTORAATSGROEP

Catechese A. Scheerboom  
Diaconie C. Amo  
Liturgie J. Schwartz  
Opbouw C.C. van der Veeken

#### SECRETARIAAT

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht  
Werkdagen van 10-12 uur  
Tel: 030 2611252  
secretariaat@sint-rafael.nl

#### FINANCIËN

Kerkbijdragen: giro 96 89 125  
Andere stortingen: giro 12 45 302  
beiden t.n.v St. Rafaelkerk Utrecht

#### REDACTIE

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht  
redactie@sint-rafael.nl  
Volgend contactblad:  
Inleverdatum kopij: 15 september  
Vouwen: 28 september

#### WEBSITE

www.sint-rafael.nl

## VAN ONZE PASTOOR

Beste Parochianen,

Tijdens de zomermaanden hebben veel mensen vakantie. Daaraan voorafgaand waren er vaak behoorlijke voorbereidingen. Na een lange periode van intensieve studie of werk kun je echt toe zijn aan vakantie. De caravan wordt van stal gehaald en reisplannen worden nader ingevuld. Er komt een tijd van ontspanning, die we invullen met een ander manier van inspanning. Velen onder ons kiezen daarbij voor een verre bestemming. Dat kan spannend en ook inspannend zijn. Maar het reizen per auto, boot of vliegtuig kan ook iets zijn om van te genieten.

Wie zich op reis begeeft, moet er de tijd voor nemen. Alleen zo kunnen we de veelheid van indrukken in ons opnemen en ervaren we dat wij als mensen "onderweg" zijn. Verstandig reizen heeft bovendien te maken met de veiligheid van onszelf en van anderen. En het zal ongetwijfeld druk worden op de wegen, op de vliegvelden en in de havens. Als gelovige mensen vertrouwen wij ons uitdrukkelijk aan God toe en we geven daar vaak biddend uiting aan. Graag wil ik u enkele reisgebeden aanbevelen:

Heer onze God, U hebt Abraham weggevoerd uit zijn land en hem ongedeerd bewaard op al zijn wegen en omzwervingen. Wij vragen U: wees ons Heer in gevaar een metgezel die ons beschermt op onze weg, en in tegenspoed een steun, zodat wij onder uw beschermende hand voorspoedig het doel van onze reis bereiken, en tenslotte ongedeerd naar onze woning terugkeren.  
Door Christus onze Heer.

God, U hebt de kinderen van Israël veilig door de zee laten gaan. Aan de drie Wijzen hebt U door een ster de weg gewezen om tot U te komen.  
Geef ons een veilige reis onder de bescherming van uw heilige engelen. Laat ons weer veilig thuis komen, zodat wij U altijd kunnen danken voor uw goede gaven. Door Christus onze Heer.

Zo kunnen ook degenen die thuis blijven en daar op hun eigen manier van elke dag genieten, een "geestelijke" reis maken. Voor wie met God door het leven gaat, is alles een belevenis en een uitnodiging om met nieuwe ogen te zien naar wat iedere dag ons brengt. Want het leven, veraf en dichtbij, onthult ons steeds diezelfde wonderlijke werkelijkheid, die verwijst naar de schoonheid en de goedheid van God.

Neem voor uzelf de tijd om dat wonderlijke te zien. Dan zult u een fijne vakantie hebben en dat wens ik u van harte toe! Een goede reis met Gods zegen!

*Jullie Pastoor George Paimpillil*

## KERKENLEVEN

Het is 'ouderavond-anders' op school. Eentje waar niet jouw individuele kind centraal staat, maar de gang van zaken op school. Het onderwerp kan zo iets als pesten, huiswerk, overblijven of sport zijn. Deze avond is het onderwerp de katholieke identiteit van de school. Letterlijk gaat het dus over het wezen en de wezenskenmerken van de school. Identiteit is immers niet een klein plastic kaartje waar de gemeente wat basale gegevens op afdrukt. Identiteit gaat over wie jij bent. Dat je van zuurkool met worst, zingen en je echtgenoot houdt. Dat schrijft de gemeente niet op, maar zegt meer over wie je bent dan de kleur van je ogen of je schoenmaat. Zo gaat het niet alleen met een individu, maar ook met een groep van individuen, zoals een school, een voetbalclub of een kerkgemeenschap. In een groep identiteit niet meer een kwestie van "zo ben ik nu eenmaal", maar een afspraak, een huisstijl. Daar valt aan te sturen en veel over te zeggen. En dat doen de ouders ook. De beginselverklaring van de overkoepelende stichting waar alle Utrechtse katholieke basisscholen onder vallen staat dat de school onder valt gaat uit het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft. Dan zijn schrijven en rekenen slechts deelaspecten. Naast kennis vormen vaardigheden en sociale omgang een geheel dat jonge mensen moeten opdoen om uit te groeien tot hoe mensen bedoeld zijn; helpers van elkaar. De school draagt daar aan bij. Alles staat onder de noemer dat we het leven gekregen hebben. Op de ouderavond valt het woord Sinterklaas. Dat vind ik een mooie kapstok. Op Sinterklaasavond spelen kinderen dankbaar jegens de

goede Sint met hun nieuwe speelgoed. De school mag de leerlingen helpen inzien dat alle mensen kinderen zijn, die in dankbaarheid tegenover de Gever van het leven samen mogen spelen op aarde.

*Lex Janssen diaken*

## DE WERELDJONGERENDAGEN

Op een jongerenmiddag ontmoetten we Hao Tran (jongerenwerker van het aartsbisdom Utrecht) die ons inspireerde om mee te gaan naar de wereldjongerendagen door er een videopresentatie over te houden. Onderling gingen wij elkaar aansporen om met elkaar naar de wereldjongerendagen te gaan. Na een korte tijd besloot Hao naar ons toe te komen om te horen wat ons definitieve besluit was. We waren namelijk aan het twijfelen gebracht omdat de kosten zo hoog zijn; als oplossing voor dit probleem besloten wij om sponsoracties te houden in de zes kerken van de Ludgerusparochie en om de rest van het geld te verdienen met een bijbaantje.

De opzet van onze sponsoracties was om eerst een mededeling te doen in de kerken en in het weekend daarop de presentatie met aansluitend een collecte tijdens/na de viering, en het verkopen van zelfgemaakte rozenkransen, appeltaarten en koekjes die met veel zorg en liefde door ons gemaakt waren. Van een parochiaan van de Nicolaas-Monicakerk kregen we ook nog zelfgemaakte kaarten die we mochten verkopen. We voelden ons welkom door de lieve parochianen die ons succes wensten tijdens de reis en ons met gulle giften overlaadden. We willen daarom hierbij alle parochianen, de voorgangers en Hao bedanken voor het mede mogelijk maken van deze reis. Als dank hiervoor willen wij na de WJD hierover een presentatie geven, dus u bent nog niet van ons af!

*Cuong, Johan, Annemarie & Ignace*



## SINT THOMAS STICHTING

In het Contactblad van juni 2011 heeft u een artikel kunnen lezen over een uniek onderwijs project voor kansarme Christen jongeren in India. Zij worden voorbereid op een academische opleiding zodat zij kunnen bijdragen aan een positieve verandering voor de miljoenen straatarme mensen in hun land.

Ook onze geloofsgemeenschap wil dit project van harte ondersteunen en wij zijn nu bezig met het treffen van voorbereidingen om dit project tot een succes te maken.

Uw belangstelling is vast gewekt en uw nieuwsgierigheid naar het hoe, wat en wanneer zal worden bevredigd door een tipje van de sluier op te lichten.

Binnenkort zullen wij u handgemaakte pure jute tassen te koop aanbieden in verschillende modellen waarvan de opbrengst ten bate is van de Sint Thomas Stichting.

Door onze korte lijnen en persoonlijke directe contacten gaan de inkomsten rechtstreeks naar de Stichting.

Mocht u het vorig artikel gemist hebben, dan is het weer opzoeken de moeite waard om een beeld te krijgen waar wij Rafaelers ons voor in gaan zetten.

Wist u dat pure jute 100% biologisch afbreekbaar en 100% composteerbaar is zonder het milieu schade toe te brengen? Klimaat neutraal geproduceerd, duurzaam, bodemverrijkend, natuurlijk verantwoord en fair is? Hergebruik is mogelijk zonder kwaliteitsverlies van de jute. De kringloop is dan compleet en....afval is voedsel. Jute is een super duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld plastic tassen en draagt bij aan een duurzaam leefmilieu voor iedereen. Pure jute is een eigen merk, een nieuwe kijk op een echte eerlijke en duurzame toekomst. Wilt u hier meer over weten dan krijgt u op [www.purejute.com](http://www.purejute.com) meer informatie.

Wij houden u op de hoogte van de vorderingen via ons Contactblad en Ludgerus Actueel of op het informatiebord achter in de kerk.

*Carmien Amo (Diaconie)*

*St. Thomas Stichting, pastoor drs. George Paimpillil, [www.sintthomas.nl](http://www.sintthomas.nl)*

## **BETALEN VAN DE KERKBIJDRAGE**

Vrijwel alle parochianen storten hun kerkbijdrage automatisch via de bank ( vroeger ging dat via de aloude giro) op de diverse rekening nummers van onze kerk. Dat kan gebeuren in verschillende termijnen. Wij moeten als geloofsgemeenschap echter wel betalen voor de diensten die de banken ons bieden. Dat wil zeggen dat voor elke betalingshandeling de bank kosten bij ons in rekening brengt. Hoe meer betalingen wij ontvangen, hoe meer kosten wij hebben als kerk. Nu wil het geval dat de banken de tarieven van betalingsverkeer hebben verhoogd en vandaar het volgende verzoek:

betaal voortaan het bedrag dat U aan onze kerk wilt geven in zo groot mogelijke porties; dus bijvoorbeeld per 6 maanden of per kwartaal of per jaar.

Voorbeeld : U geeft nu altijd iedere maand ? 20,00. Voortaan geeft U ? 60,00 per kwartaal.

Wij zijn dan als kerk goedkoper uit en daar hebben we met z'n allen voordeel bij.

Bij voorbaat dank voor de moeite!

*De locatie- penningmeester Peter Bovelander*

## **VERZOEK AAN VRIJWILLIGERS**

De sacristie is het vertrek in een kerk waar zowel het liturgisch vaatwerk als de paramenten bewaard worden. Voor de mis legt de koster hier alle gewaden klaar die de voorganger nodig heeft.

Tijdens de voorbereiding van de viering heerst er stilte. Dan willen celebrant, diaken, voorganger en/of lector zich goed voorbereiden. En dat nu is de reden voor die stilte.

Onze sacristie is redelijk modern en sober, maar voldoet in het algemeen wel aan de eisen.

Tenminste wat betreft de inhoud, niet wat betreft die laatste zin over de stilte. Onze sacristie is dan vaak een `doorgangshuis`. Men loopt in en uit, soms met een bedoeling, soms zo maar.

Daarom wil ik met nadruk vragen, heel bijzonder aan de vrijwilligers, om de sacristie een kwartier vóór en 10 minuten na een viering niet binnen te gaan zonder een goede reden.

In die periodes mogen uitsluitend aanwezig zijn celebrant, diaken, voorganger, lector, misdienaars. De koster b.v. heeft haar of zijn werk gedaan vóór die tijd.

Zeker na de zondagse viering is het zeer druk in de sacristie: einde viering van elf uur, voorbereiding viering Polen van half een.

Omdat vrijwilligers die naar de kerkruimte willen de kortste weg vak nemen, dus door de sacristie, ontstaat daar een gewoonte. Dus ga je, zonder daar bij na te denken, altijd door de sacristie. Daarom wil ik ieder verzoeken de sacristie alleen te betreden om dáár iets te doen, niet om er door te lopen om naar de kerkruimte te gaan.

Ga dan via ontmoetingsruimte en klapdeuren. Doe dat ook door de week, want een gewoonte moet je grondig aanpakken.

Denk na voordat je de sacristie betreed. Vraag je af wat je er moet doen.

*Kees van der Veeken*

## **VERZOEK OM VRIJWILLIGERS**

In het verleden is wel vaker gevraagd of u niet een kleine taak in onze geloofsgemeenschap op u zoudt willen nemen. Een heel enkele keer is hieraan gevolg gegeven. Daarom nogmaals die vraag. Want door ziekte, overlijden, ouderdom, hebben wij in de afgelopen tijd enkele mensen zien verdwijnen. In het begin kon dat nog een beetje worden opgevangen, maar nu krijgen we langzaam aan een tekort.

Er worden van u geen zware of ingewikkelde zaken gevraagd.

Op dit moment is er een sterke behoefte aan iemand (of twee?) die voor de bloementuin wil zorgen.

U weet wel: onkruid eruit, dieven, bloemen snijden, snoeien, ..... (niet de heg, die wordt al regelmatig vakkundig gesnoeid). We zoeken iemand die dat werk in ieder geval twee maal per week een uur of twee wil doen (geschat, zonder het koffiedrinken dat erbij hoort), in de morgenuren.

Verder hebben we zeer binnenkort een strijkman of strijkvrouw nodig. Alle was wordt nu heel goed verzorgd door mevrouw An Pastoor. Maar haar leeftijd gaat opspelen. Wassen en drogen zal, zo denken we, gedaan kunnen worden door nu meestal al aanwezige mensen met behulp van nog te kopen wasmachine en droger. Maar sommige zaken vereisen dat er een strijkbout over gaat, zoals corporale (linnen doek op het altaar), kelkdoekje, amict (halsdoek). Maar ook de tafelkleden uit de ontmoetingsruimte als ze zijn gewassen. We schatten dat er twee à drie uur per twee weken in gaat zitten. Daarin is niet meegerekend het drinken van een kopje koffie tussendoor.

Kom op! Versterk op een eenvoudige manier het vrijwilligerskorps van de Rafaël gemeenschap. Het leven zal meer waarde voor u krijgen. Door gezelligheid, maar ook de wetenschap nuttig te zijn voor uw eigen geloofsgemeenschap.

*Kees van der Veeken*

## VERSIERINGEN

In het contactblad van juni is er gevraagd of er mensen zijn die ideeën hebben of handigheid of ervaring met het ontwerpen of maken van versieringen in de kerk. Voorbeelden zijn die met Pasen en Pinksteren. Onze pastoor George zou graag zien dat er door het hele jaar iets aan de wand of op het plateau zou staan. Nog niemand heeft zich gemeld of vragen gesteld na die oproep. Betekent dit dat er niemand is die het kan of moeten we dit zien als niemand wil?

*Kees van der Veeken*

## VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK

za	6 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	7 aug	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	13 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	14 aug	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	20 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
zo	21 aug	11.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastoor George Paimpillil</i>
za	27 aug	19.00 uur	Eucharistieviering <i>Pastor Eppink</i>
zo	28 aug	11.00 uur	viering
za	3 sep	19.00 uur	viering
zo	4 sep	11.00 uur	viering
za	10 sep	19.00 uur	Eucharistieviering
zo	11 sep	11.00 uur	Eucharistieviering
za	17 sep	19.00 uur	Eucharistieviering
zo	18 sep	11.00 uur	Eucharistieviering

---

za 24 sep 19.00 uur Eucharistieviering

zo 25 sep 11.00 uur Eucharistieviering

---

### Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur

Polska Msza SW Niedziela 12.30 Ks. T. Kozienski

### Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en op donderdagmorgen om 9.00 uur.

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er koffie of thee. Deze periode dus 19 augustus en 16 september

## KERKFEESTEN

Zoals het er nu naar uit ziet hebben we in de maanden september en oktober feest.

Op zondag 9 oktober is er een feestelijke viering in de St. Rafaëlkerk ter gelegenheid van de Ludgerusdag. In de Ludgerusparochie zal er dan slechts één viering zijn die zondag. Een groot koor, samengesteld uit leden van de koren uit de zes kerken, zal de viering opluisteren.

Binnenkort beginnen de repetities. Verder zal er na de viering lekkers zijn en kunt u op de hoogte komen van de verschillende zaken die spelen in de parochie en in de verscheidene kerken. Houdt die dag vrij, 9 oktober

Het gebruikelijke Rafaëlfeest zal, zoals het er nu naar uit ziet, plaats hebben op vrijdag 23 september. Aan het feest gaat een eucharistieviering vooraf als dank voor het voorbije jaar.

Als iemand nog bijzondere ideeën heeft voor die avond houdt het feestcomité zich aanbevolen.

## Parochie wel en Wee

### Overleden:

26 maart 2011 Elisabeth van Gasteren-van Oort  
zij woonde Venezueladreef 11  
en werd 82 jaar

29 mei 2011 Solon George Pisanis  
hij woonde Dianadreef 137  
en werd 79 jaar

9 juni 2011 Alida van de Graaf  
zij woonde in Huize Zuylenstede  
en werd 89 jaar

28 juni 2011 Stanislaw Emil Misiewicz  
hij woonde Eustatiusdreef 152  
en werd 58 jaar

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel genade en sterkte.

### Gedoopt:

12 juni 2011 Sherranaisa Soewena Destiny Holwijn  
dochter van Sherryl Holwijn

12 juni 2011 Iszaira Kayley Philomena Bruinendaal  
dochter van Idrith Anches en Ryan Bruinendaal

De kerk heet hen van harte welkom en wenst hen en hun ouders een goede toekomst.



## VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK

### Vieringen in Rosendael

7 aug	Viering v. Schrift en Tafel	Agnes Oldenziel
14 aug	Eucharistieviering	Pastor Th. Moorman
21 aug	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga
28 aug	Eucharistieviering	Pastor Th. Moorman
4 sep	Woord- en Communieviering	Pastor Jos Hettinga

Geen nadere gegevens bekend

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

### Vieringen in Tamarinde

7 aug	geen viering
14 aug	ds. Jurjens
21 aug	mw Dubois
28 aug	ds. Jurjens
4 sep	geen viering
11 sep	ds. Jurjens
18 sep	ds. v d Schrier
25 sep	ds. Jurjens

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen.

Geen gegevens bekend over de vieringen in het Johannescentrum



*Support our fight for human rights*

Amnesty reisgids Pleinen

Reisgids: Straten in Nederland.

In de vorige twee Contactbladen nam ik u mee naar pleinen en musea met als reisgids de Amnesty agenda van dit jaar. Deze keer blijf ik in Nederland en kijk of er eer wordt gedaan aan de mensenrechten en of er een straatnaam naar vernoemd is.

Er is een Laan der Mensenrechten in Beverwijk, een Amnestypelein in Capelle aan de IJssel, en in Apeldoorn is er een Straat van de Mensenrechten. Ook zijn er straten waarmee de mensen die zich voor die rechten inzetten worden geëerd, zoals de Mathatma Ghandistraat in Den Haag en de Peter Benensonstraat in Goirle, vernoemd naar de oprichter van Amnesty International.

Mandelastraten zijn er te over: in Culemborg, Heerhugowaard, Heerlen en Delft. In de Utrechtse wijk Voordorp koos de gemeente voor de namen van vrijheidsstrijders. Er waren wel voorwaarden. Zo moesten de vrijheidsstrijders zijn overleden en moest de naam uit te spreken zijn. Een Aung San Suu Kyistraat is er dus niet. Deze voorvechtster van de mensenrechten in Myanmar leeft nog.

Iqbal Masih uit Pakistan wordt geëerd in Delft. Naar hem is een pad vernoemd. Iqbal Masih, geboren in 1983, was een klein maar ongelofelijk dapper kereltje. Toen hij vier jaar was, werd hij als kindslaaf verkocht voor de prijs die je nu voor vier pakken koffie kwijt bent. Hij werd gedwongen om in een tapijtfabriek te werken, niet ver van de Pakistaanse stad Lahore.

Iqbal werkte twaalf uur per dag en kreeg slecht te eten. Toen hij tien jaar was ontvluchtte hij de fabriek en zijn slavenbestaan. Hoe jong hij ook was, Iqbal begreep donders goed dat er iets fundamenteel mis was in zijn leven. Hij sloot zich aan bij het "Bevrijdingsfront tegen Schuldslavernij". Hij hield toespraken over de hele wereld en hielp daarmee meer dan drieduizend kindsclaven te ontsnappen aan hun troosteloos lot. In april

1995 werd Iqbal vermoord, twaalf jaar oud. Waarschijnlijk gebeurde dat in opdracht van tapijtfabrikanten.

Hierbij beëindig ik mijn "rol als reisleader".

Waren het interessante artikelen voor u met nieuwe informatie?

Graag ontvang ik een reactie van u!. Dit zal dan de tweede keer zijn in al de ruim 15 jaar dat ik u schreef over Amnesty International

Wilt u langs deze weg op de hoogte gehouden worden over Amnesty?

Alvast mijn dank voor uw reacties, Wim van Gessel, 030-2621510



MIVA ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer en communicatiemiddelen in vaak afgelegen gebieden, waar zij zich sterk maken voor kansarmen.

**Op 28 en 29 augustus  
vindt de jaarlijkse deurcollecte plaats in alle katholieke kerken.**

Dit jaar worden drie pioniers geholpen in India die zich inzetten om vrouwen en kinderen een betere toekomst te bieden. MIVA wil hen steunen met concrete middelen zoals een bus, een auto en een riksja. Helpt u ook mee? Hun leven is onze zorg.

U kunt ook uw bijdrage storten op Giro 2950 t.n.v. Miva Breda.

## MARIA TENHEMELOPNEMING

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld. Deze feesten - 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht van de Heer in de tempel' - zijn primair op Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis.

Later kwamen feesten waarop Maria als heilige geëerd werd: 'Maria Geboorte' en 'Maria Tenhemelopneming'. Dit feest werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over.

Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (= de ontslapping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.

In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag.



Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september)

### *Pasen en Tenhemelopneming*

Al van in de 8ste eeuw wordt het feest de "Tenhemelopneming van Maria" genoemd. Dat is een zo goed als letterlijke vertaling van "assumptio" uit de Latijnse liturgie. De naam slaat allereerst op de bijzonder hechte band tussen Jezus en zijn moeder.

Die is zo hecht dat hij niet door de dood doorbroken kan worden. Maria's lichaam wordt in plaats van te ontbinden "opgenomen bij Christus in het paradijs".

De huidige spiritualiteit brengt de Mariale hoogdag dan ook graag in verband met het Paasfeest. Op basis van het beste van de traditie van de Kerk beschouwt zij Maria's Tenhemelopneming niet zozeer als een uniek voorrecht voor Jezus' moeder, wel als een zo goed als noodzakelijk gevolg van haar intieme verbondenheid met Christus: wat aan het Godsvolk als geheel beloofd is - volheid van geluk, overwinning op de dood en het delen in de heerlijkheid van de Heer - is al vervuld in de vrouw van Gods welbehagen, gezegend boven alle vrouwen, uit wier schoot Gods Zoon een lichaam aannam tot verlossing van de mensheid.

In de Oosterse Kerk gaat aan de viering van Maria Tenhemelopneming ook vandaag nog altijd een voorbereidende vasten vanaf 1 augustus en een 'voorfeest' op 14 augustus vooraf. De 'naviering' duurt tot en met 23 augustus (oorspronkelijk zelfs tot 31 augustus). Daardoor krijgt de hele maand augustus er een uitgesproken Mariaal karakter.

Bron: <http://www.mariatenhemelopneming.nl>

## VOOR DE KINDEREN

"Welkom René, in de uitzending van Radio 2000. Je bent 26 jaar en over 8 dagen wordt je gedoopt. Vertel ons eens waarom !"

"Nou, ik wil christen worden. Ik duik in het geloof van de kerk.!"

"Sinds wanneer bereid je je daarop voor?"

"Sinds twee jaar, samen met mijn peetoom. Ik ben al welkom geheten in de geloofsgemeenschap en heb het kruisteken ontvangen, het teken van Christus"

"Vertel ons eens wat er bij de doop gaat gebeuren"

"Eerst luisteren we naar het Evangelie. Daarna zal de priester zijn handen op mijn hoofd leggen en de heilige Geest vragen bij mij te komen. Daarna zullen we hardop bevestigen wat wij geloven: dat God onze vader is, dat Christus onze broeder is en dat de heilige Geest in ons woont"

"Je gaat je ergens aan verbinden..."

"Ja, maar vooral verbindt Jezus zich met mij! Wanneer de priester het doopwater over mij uitgiet, wordt ik ondergedompeld in Jezus, in zijn dood en zijn leven, snap je? Hij heeft het binnenste van ons leven en onze dood aangeraakt en is daaruit opgestaan in een nieuw leven. Een leven dat God gaf. Daar hoor ik dan ook bij. De zonde, het verkeerd in mij, is dood en ik kom nieuw te voorschijn: gered en bemind"

"Is dat echt nodig om christen te zijn?"

"Vind ik wel, ja. Je kunt Jezus als voorbeeld kiezen, maar als je je laat dopen hoor je echt bij Hem, wordt je familie, ben je als het ware één lichaam. Dan reken je echt op hem"

"Dank je wel, René, dat je dit verteld hebt. Heb je nog een wens?"

"Dat het geloof in mij zal groeien. Want de doop is pas het begin. En dat ik het anderen ook zal laten ontdekken."

*Marianne en Peter*

### Gebed voor elke dag

Voor allen, Heer, die eenzaam zijn,  
voor allen, die U zijn vergeten,  
voor allen, die zichzelf zo klein,  
zo hoop`loos onbelangrijk weten,  
voor ieder, die geen blijdschap kent,  
voor elk, die onder druk moet leven,  
voor ieder, wie Gij één talent,  
geen tien talenten hebt gegeven,  
voor allen, die met scherpe tong  
de ander ondoordacht bezeren,  
voor ieder, die in lang niet zong,  
voor elk, die 't liefste moet ontberen,  
maar ook voor allen, die zich rijk  
beschouwen, op zichzelf vertrouwen,  
voor allen, die een sterke dijk  
van haat rondom hun harten bouwen...  
Voor allen bid ik U, o Heer,  
vooral voor hen die zèlf niet vragen;  
en voor mijzelf bid ik steeds meer  
of 'k blij en dapper 't kruis mag dragen.

*Nel Benschop*

Wat u maar  
kwijt wil  
**BUS**  
Suggesties  
Wensen  
Verhuisberichten  
Kopij voor Kerkblad  
Vragen

**Misintenties** kunt u opgeven door naam en/of intentie met datum van de viering te deponeren in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het secretariaat. Gaarne minimaal één week voor de betreffende viering. Een bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v. St. Rafaël, met vermelding "misintentie".

Als u dit blad niet krijgt, maar u wilt het wel ontvangen, of wel krijgt, maar er geen prijs op stelt, of u wilt in- of uitgeschreven worden, vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4. U kunt ook het secretariaat bellen.

Naam:.....

Adres:.....

Postcode/Plaats:.....

Ik wil graag (\*)

- Ingeschreven worden
- Uitgeschreven worden
- Contactblad ontvangen
- Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(\*) aankruisen wat gewenst